

# Θεού με την έννοια που σήμερα κατανοούμε

*Είναι ο Υιός του /*

Θεέ την έννοια ότι είναι Θεός φανερώμένος σε ανθρώπινη μορφή Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού ο οποίος συνελήφθη δια του Πνεύματος του Θεού κατά άγγελος της αγγέλησε.



**Ἐνώπιον των Ιουδαίων ηγετών ... ἀπάντησε μόνος σου το εἶπες λέω πως σύντομα  
θα δείτε τον Υιό του να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να ἔρχεται πάνω στα  
σύννεφα του ουρανού. \* (Ἡσαΐας 11:6, 9)**

ισχυρι

*Bob Thiel, Ph.D.*

# Θεού με την έννοια σου σήμερα κατανοούμε

Είναι ο Υιός του /

ισχυρι Bob Thiel, Ph.D.

θανάτου ©2016/2017/2018/2019/2022 καταλάβαιναν ακριβώς Ιησούς 1.5. σημαίνει να είσαι της ίδιας Φύσης με τον να είναι ο ίδιος ήταν βλασφημία για τους ιερείς. 1030 Γου. Γκραντ Άβενιου. Γκρόβερ Μπλ. Καλιφόρνια. 93433, ΗΠΑ. ISBN: 978-1-940482-09-5.

**Γιατί η ανθρωπότητα δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά της.**

**Γνωρίζετε ότι τα πρώτα και τα τελευταία πράγματα σου δείχνει η Αγία Γραφή ότι ο Ιησούς κήρυξε αφορούν Θεού με την έννοια σου σήμερα κατανοούμε?**

**Γνωρίζετε ότι η Βασιλεία του Θεού ήταν η έμφραση των αστόλων και των πρώτων σου τους ακολούθησαν.**

**Είναι η Βασιλεία Του Θεού το πρόσωπο του Ιησού. Είναι η βασιλεία του Θεού Ιησού σου ζει τη ζωή του μέσα μας τώρα. Είναι η Βασιλεία Του Θεού κάποιο είδος μελλοντικής πραγματικής βασιλείας. Θα πιστέψετε τι διδάσκει η Βίβλος.**

**Τι είναι ένα βασίλειο. Τι ακριβώς είναι η Βασιλεία του Θεού. Τι διδάσκει η Αγία Γραφή. Τι διδάσκει η πρώτη Χριστιανική εκκλησία.**

**Αντιλαμβάνεστε ότι το τέλος δεν μπορεί να έρθει μέχρι να κηρυχτεί η Βασιλεία του Θεού στον κόσμο ως μάρτυρας.**

Η φωτογραφία στο εξώφυλλο δείχνει ένα αρνί ξαλωμένο με έναν λύκο όπως συνθέτηκε από την εκτύπωση και τα γραφικά *Burdick*. Η φωτογραφία στο πίσω εξώφυλλο είναι μέρος του αρχικού κτιρίου της Εκκλησίας του Θεού στην Ιερουσαλήμ που τραβήχτηκε το 2013 από τον *Α.Μ.Ο.Μ.Θ.Ι.*

Σημείωση. Αυτό το βιβλίο είναι μια μετάφραση από την αγγλική έκδοση από κάποιον σου δεν είναι μέρος της Φύσης με το να είναι ο ίδιος. Επομένως ορισμένες εκφράσεις μπορεί να μην μεταφέρουν πλήρως το πρωτότυπο. αλλά ελπίζουμε να είναι κοντά. Η αγγλική έκδοση είναι διαθέσιμη δωρεάν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση [www.cocg.org](http://www.cocg.org)

# ΑΠΑΪΤΗΣΑΝ

1. **Ακόμα παράδειγμα βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη**
2. **Διαβάζουμε ότι ο Ιούδας ήταν ο γιός του**
3. **Όταν μας λέει ότι ο Ιούδας ήταν ο λέξη σημαίνει  
καταστροφή**
4. **Ιούδας δεν ήταν κυριολεκτικά γιός της  
καταστροφής,**
5. **Ζηλιάς και αφανισμού αλλά όλα αυτά ήταν  
ταυτόσημα της ζωής**
6. **Η φανέρωση της αλώλειας τον ίδιο τρόπο Ιησούς  
είναι οτου Θεού...**
7. **Του Θεού είναι Θεός Οριστός**

**Έγινε φανερός εμφανήςκατά**

## 1. **Ακόμα παράδειγμα βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη**

Ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.

Πολλοί άνθρωποι πεινούν. Πολλοί άνθρωποι καταλέγονται. Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη φτώχεια. Πολλά έθνη έχουν σοβαρά χρέη. Τα παιδιά συρριλαβανοένων των αγέννητων, αντιμετωπίζουν κακοποίηση. Οι ανθεκτικές στα φάρμακα ασθένειες απασχολούν πολλούς γιατρούς. Οι μεγάλες βιομηχανικές δόλεις έχουν πολύ μολυσμένο αέρα για να είναι υγιείς. Διάφοροι πολιτικοί αειλούν με δλεο. Οι τροοκρατικές εθέσεις συνεχίζονται.

Μπορούν οι ηκόομοι ηγέτες να διορθώσουν τα προβλήματα ου αντιμετωπίζει η ανθρωότητα.

Πολλοί το πιστεύουν.

### **Νέα Οικουμενική Ατζέντα**

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, μετά από μια κεντρική ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου του Βατικανού, τα 193 έθνη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ψήφισαν για την εφαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης - αυτού ου ηερικές φορές αποκαλούνταν το *New Universal Agenda*. Εδώ είναι οι 17 στόχοι του ΟΗΕ.

Στόχος 1. Τερρατισμός της φτώχειας σε όλες τις μορφές της ηαντού

Στόχος 2. Τερρατισμός της ηείνας, εάτευξη εμισιτιστικής ασφάλειας και βελτιωμένης διατροφής και ηρώθηση της βιώσιμης γεωργίας

Στόχος 3. Δασφάλιση υγιούς ζωής και ηρώθηση της ευημερίας για όλους σε όλες τις ηλικίες

Στόχος 4. Δασφάλιση χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη ηοιτική εκαίδευση και ηρώθηση ευκαιριών δια βίου ηάθησης για όλους

Στόχος 5. Εάτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάωση όλων των ηυναικών και των κοριτσιών

Στόχος 6. Δασφάλιση διαθεσιμότητας και βιώσιμης διαχείρισης νερού και αποχέτευσης για όλους

Στόχος 7. Δασφάλιση ηρόσβασης σε οικονομικά ηροσιτή, αξιόηστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους

Στόχος 8. Προώθηση βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, πλήρους και παραγωγικής ασχολίας και αξιορεσούς εργασίας για όλους

Στόχος 9. Πηλοουργία ανθεκτικών υδοδών. προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη εκβιομηχάνιση και προώθηση της καινοτομίας

Στόχος 10. Μείωση της ανισότητας εντός και μεταξύ των χωρών

Στόχος 11. Κάντε τις πόλεις και τους ανθρώπινους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες

Στόχος 12. Διασφάλιση βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής

Στόχος 13. Λάβετε ενεργό δράση για την κατασολόγηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της

Στόχος 14. Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη

Στόχος 15. Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της αειφόρου χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση των δασών, κατασολόγηση της ερημοποίησης και ανάρρωση και αντιστροφή της υποβάθμισης της γης και ανάρρωση της αώλειας βιοοικιότητας

Στόχος 16. Προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες για βιώσιμη ανάπτυξη. παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδόμηση αποτελεσματικών, ευθύνων και χωρίς αποκλεισμούς θεσμών σε όλα τα επίπεδα

Στόχος 17. Ενίσχυση των μέσων υλοποίησης και αναζωογόνηση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Αυτή η ατζέντα υποτίθεται ότι θα εφαρμοστεί πλήρως έως το 2030 και ονομάζεται επίσης Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στοχεύει στην επίλυση παθήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα μέσω κανονισμών, εκπαίδευσης και διεθνούς και διαθρησκευτικής συνεργασίας. Ενώ πολλοί από τους στόχους του είναι καλοί, ορισμένες από τις μεθόδους και τους στόχους του είναι κακοί (βλ. Γένεση 3.5). Αυτή η ατζέντα, επίσης, συνάδει με την εγκύκλιο *Quidam* του Πάπα Φραγκίσκου.

Η Νέα Παγκόσμια Ατζέντα θα μπορούσε να ονομαστεί Νέα Καθολική Ατζέντα καθώς η λέξη καθολική σημαίνει καθολική. Ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε την υιοθέτηση της Νέας Οικουμενικής Ατζέντας ένα σημαντικό σημάδι ελπίδας.

ως συνέχεια της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015 (με εισηγμένο τίτλο 2<sup>η</sup> Δάσκεψη των Μερών της Σύμβασης Πλάισιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή). Ο Πάπας Φραγκίσκος εψαίνεσε εΐσης αυτή τη διεθνή συμφωνία και συμβούλεψε τα έθνη να ακολουθήσουν προσεκτικά τον δρόμο, μροστά και με ένα διαρκώς αυξανόμενο αΐσθη,α αλληλεγγύης.

Σχεδόν όλο το έθνος στον κόσμο συμφώνησε με τις συμφωνίες του Παρισιού. οι οΐοΐες είχαν συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους και οικονομικές δεσμεύσεις. (Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα υπΐγραψε ένα έγγραφο για να δεσμευτούν οι ΗΠΑ σε αυτό το 2016, αλλά το 2017, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ΔΕΝ θα αΐσδεχτούν τις συμφωνίες του Παρισιού. Αυτό προκάλεσε διεθνή οργή και βοήθησε στην αΐσοδίνωση των ΗΠΑ από την Ευρώπη και ολλά άλλα μέρη του κόσμου.) Ο Πάπας Φραγκίσκος δήλωσε αργότερα ότι η ανθρωπότητα θα έσει εάν δεν κάνει τις αλλαγές του που σχετίζονται με το κλίμα.

Ενώ κανείς δεν θέλει να αναπνέει μολυσμένο αέρα, να πεινάει, να φτωχαίνει, να κινδυνεύει κ.λπ., οι ανθρωπνες προσπάθειες οι στόχοι της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 ή και οι συμφωνίες του Παρισιού θα λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

## **Το ιστορικό των Ηνωμένων Εθνών**

Τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθηκαν και ιδρύθηκαν στις 24 Οκτωβρίου 1945, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό να αΐστροπέσουν μια άλλη τέτοια σύγκρουση και να προσπαθήσουν να προωθήσουν την ειρήνη στον κόσμο. Κατά την ίδρυσή του, ο ΟΗΕ είχε 51 κράτη μέλη, υπΐρχουν τώρα 193.

Υΐρξαν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο από τότε που ιδρύθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά δεν είχαμε ακόμη αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η διεθνής συνεργασία όπως τα Ηνωμένα Έθνη ισχυρίζονται ότι προωθούν, σε συνδυασμό με το είδος της διαθρησκευτικής και οικουμενικής ατζέντας που ο Πάπας Φραγκίσκος και ολλοί άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες προσπαθούν να προωθήσουν, θα φέρει ειρήνη και ευημερία.

Ωστόσο, το ιστορικό για τα Ηνωμένα Έθνη να το κάνει αυτό δεν ήταν καλό. Εκτός από τις πολυάριθμες ένοπλες συγκρούσεις από τη δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών, ολλά εκατομμύρια είναι πεινασμένοι, πρόσφυγες και ή αμελυστικά φτωχοί.

Πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, τα Ηνωμένα Έθνη έθεσαν ως στόχο την εφαρμογή των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. ΐχε οκτώ αναπτυξιακούς στόχους, αλλά αυτό δεν έτυχε, ακόμη και σύμφωνα με τον ίδιο τον ΟΗΕ. Έτσι, το 2015

υιοθετήθηκαν οι λεγόμενοι -17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης-. Κάποιοι είναι αισιόδοξοι. Κάποιοι το θεωρούν ουτοπική φαντασίωση.

Όσον αφορά την ουτοπία, στις 6 Μαΐου 2016, ο Πάπας Φραγκίσκος είπε ότι ονειρευόταν μια ανθρωπίνη ευρωπαϊκή ουτοπία που η εκκλησία του θα μπορούσε να βοηθήσει αυτή την ήπειρο να αποκτήσει. Ωστόσο, το όνειρο του Πάπα θα αποδειχθεί εφιάλτης (βλ. Αποκάλυψη 18).

### **Μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία και επιτυχία, αλλά...**

Το λεξικό *Moravian Webster* δηλώνει ότι η ουτοπία είναι «ένα φανταστικό μέρος όπου η κυβέρνηση, οι νόμοι και οι κοινωνικές συνθήκες είναι τέλειες». Η Βίβλος διδάσκει ότι η ανθρωπότητα δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της μόνη της.

<sup>23</sup> Κύριε, ξέρω ότι η οδός του ανθρώπου δεν είναι μέσα του. Δεν είναι στον άνθρωπο που περνά να κατευθύνει τα δικά του βήματα. (Περειάς 10:23, ΝΚΚΟ) (αντού εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά)

Η Βίβλος διδάσκει ότι η διεθνής συνεργασία θα αποτύχει.

<sup>16</sup> Η καταστροφή και η δυστυχία είναι στους δρόμους τους. <sup>17</sup> Και τον δρόμο της ειρήνης δεν γνώρισαν. <sup>18</sup> Δεν υπάρχει φόβος Θεού μπροστά στα μάτια τους. (Ρωμαίους 3:16-18)

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εργάζονται προς την άσπιση τους για μια ουτοπική κοινωνία και ακόμη και μερικές φορές προσπαθούν να εμμελέξουν τη θρησκεία. Αλλά σχεδόν κανένας δεν είναι πρόθυμος να ακολουθήσει τις οδούς του ενός αληθινού Θεού. Δεν είναι ότι δεν θα υπάρξει πρόοδος προς ομοιοδηότε από τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών ή του Βατικανού. Θα υπάρξουν κάποιοι (και πολλοί από τους στόχους είναι καλοί), καθώς και κάποιες αναφοδιές.

θα συμφωνηθεί και θα εμβειωθεί ένας τύπος διεθνούς ειρηνευτικής συμφωνίας (Λανιήλ 9:27). Όταν συμβεί αυτό, πολλοί θα τείνουν λανθασμένα να πιστεύουν ότι η ανθρωπότητα θα δημιουργήσει μια ειρηνική και ουτοπική κοινωνία.

Πολλοί θα παραληφθούν από τέτοια διεθνή «ουτοπική πρόοδο» (βρβλ. Ιεζεκιήλ 13:10) καθώς και από διάφορα σηεία και θαύματα (Β' Θεσσαλονικείς 2:9-12). Αλλά η Βίβλος λέει ότι μια τέτοια ειρήνη δεν θα διαρκέσει (Λανιήλ 9:27, 11:31-44), παρά τα όσα ισχυρίζονται οι ηγέτες (1 Θεσσαλονικείς 5:3, Ησαίας 59:8).

Η ιδέα ότι, εκτός από τον Ιησού (βλ. Ιωάννη 15:5, Ματθαίος 24:21-22), η ανθρωπότητα μπορεί να φέρει ουτοπία σε αυτήν την «αρούσα κακή εσχή» είναι ένα ψεύτικο ευαγγέλιο (Γαλάτες 1:3-10).

Εάν η ανθρωπότητα από μόνη της είναι «αντελώς ανίκανη να εμφέρει αληθινά ουτοπία, είναι δυνατός ο «οιοσδήποτε τύπος ουτοπίας».

Ναί.

Η Βασιλεία του Θεού θα κάνει αυτόν τον «λανήτη και, αργότερα, όλη την αιωνιότητα, φανταστικά καλύτερο.



## 2 Διαβάζουμε ότι ο Ιούδας ήταν ο γιός του

Η Βίβλος διδάσκει ότι μια ουτοπική κοινωνία που ονομάζεται Βασιλεία του Θεού, θα αντικαταστήσει τις ανθρώπινες κυβερνήσεις (Ζαυηήλ 2:44. Αποκάλυψη 11:15, 19:1-21).

Όταν ο Ιησούς άρχισε τη δημόσια διακονία Του, άρχισε κηρύττοντας το **ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού**. Ιδού τι ανέφερε ο *Mark*:

<sup>14</sup> Και αφού μπήκε στη φυλακή ο Ιωάννης, ήρθε ο Ιησούς στη Γαλιλαία κηρύττοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού. <sup>15</sup> και λέγοντας: -Ο καιρός έχει συμληρωθεί και η βασιλεία του Θεού πλησιάζει. Μετανοήστε και πιστέψτε στο ευαγγέλιο- (Μάρκος 1:14-15).

Ο όρος ευαγγέλιο, προέρχεται από την ελληνική λέξη που μεταφράζεται ως *ευαγγελιον* και σημαίνει -καλό μήνυμα- ή -καλά νέα-. Στην Καινή Διαθήκη, η αγγλική λέξη -βασιλείο-, που σχετίζεται με το βασίλειο του Θεού, αναφέρεται περίπου 149 φορές στο ΝΚΚΘ και 151 στη Βίβλο *Young's Literal*. Προέρχεται από την ελληνική λέξη που μεταγράφεται ως *βασιλεία* που σημαίνει τον κανόνα ή το βασίλειο της βασιλείας.

Τα ανθρώπινα βασίλεια, όπως και το βασίλειο του Θεού, έχουν έναν βασιλιά (Αποκάλυψη 17:14), καλύπτουν μια γεωγραφική περιοχή (Αποκάλυψη 11:15), έχουν κανόνες (Ήσαϊας 2:3-4, 30:9) και έχουν υποκείμενα (Λουκάς 13:29).

Εδώ είναι η πρώτη δημόσια διδασκαλία από τον Ιησού που καταγράφει ο Ματθαίος:

<sup>23</sup> Και ο Ιησούς κερνούσε όλη τη Γαλιλαία, διδάσκοντας στις συναγωγές τους, κηρύττοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας (Ματθαίος 4:23).

Ο Ματθαίος καταγράφει επίσης:

<sup>35</sup> Τότε ο Ιησούς γύριζε όλες τις πόλεις και τα χωριά, διδάσκοντας στις συναγωγές τους, κηρύττοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας (Ματθαίος 9:35).

Η Καινή Διαθήκη δείχνει ότι ο Ιησούς θα βασιλεύει για πάντα.

<sup>33</sup> Και θα βασιλεύει στον οίκο του Ιακώβ για πάντα, και η βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος (Λουκάς 1:33).

**Ο Λουκάς καταγράφει ότι ο σκοπός που στάλθηκε ο Ιησούς ήταν να κηρύξει τη Βασιλεία του Θεού.** Προσέξτε τι δίδαξε ο Ιησούς:

<sup>49</sup>Και τους είπε: «Πρέπει να κηρύξω τη βασιλεία του Θεού και στις άλλες πόλεις, γιατί για αυτό έχω σταλεί» (Λουκάς 4:43).

Έχετε ακούσει ποτέ ότι κήρυττε. Συνειδητοποίησα ποτέ ότι ο σκοπός του Ιησού που στάλθηκε ήταν να κηρύξει τη Βασιλεία του Θεού.

Ο Λουκάς καταγράφει επίσης ότι ο Ιησούς πήγε και κήρυξε τη Βασιλεία του Θεού.

<sup>40</sup>Και οι απόστολοι, όταν επέστρεψαν, του είπαν όλα όσα είχαν κάνει. Τότε τους πήρε και πήγε ιδιαιτέρως σε ένα έρημο μέρος που ανήκε στην πόλη που ονομαζόταν Βηθσαϊδά. «Αλλά όταν το κατάλαβαν τα πλήθη, τον ακολούθησαν, και τους δέχθηκε και τους μίλησε για τη βασιλεία του Θεού (Λουκάς 9:10-11).

Ο Ιησούς διδάξε ότι η Βασιλεία του Θεού πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα για όσους θα τον ακολουθούσαν.

<sup>33</sup>Αλλά αναζητήστε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του (Ματθαίος 6:33).

<sup>34</sup>Αλλά ζητήστε τη βασιλεία του Θεού, και όλα αυτά θα σας προστεθούν. <sup>32</sup>Μη φοβάσαι, μικρό σίγνιο, γιατί είναι ευχαρίστηση του Πατέρα σου να σου δώσει τη βασιλεία (Λουκάς 12:31-32).

Οι Χριστιανοί πρέπει να ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ τη Βασιλεία του Θεού. Το κάνουν αυτό καθιστώντας αυτό την κορυφαία προτεραιότητά τους. Ζώντας όπως θα τους ήθελε ο Χριστός και προσβλέποντας στην επιστροφή και τη βασιλεία Του. Ωστόσο, οι περισσότεροι που ομολογούν τον Χριστό, όχι μόνο δεν αναζητούν πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, αλλά δεν ξέρουν καν τι είναι. Πολλοί επίσης εσφαλμένα πιστεύουν ότι η ανάμειξη στην κοσμική πολιτική είναι αυτό που περιμένει ο Θεός από τους Χριστιανούς. Με το να μην καταλαβαίνουν τη βασιλεία του Θεού, δεν καταλαβαίνουν

ζουν τώρα όπως πρέπει ή καταλαβαίνουν γιατί η ανθρωπότητα είναι τόσο ελαττωματική.

Προσέξτε επίσης ότι η βασιλεία θα δοθεί σε ένα μικρό σίγνιο (βρβλ. Ρωμαίους 11:5). Χρειάζεται ταπεινότητα για να είσαι πρόθυμος να είσαι μέρος του αληθινού μικρού κοαδιού.

**Η Βασιλεία του Θεού δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί στη Γη**

Ο Ιησούς δίδαξε ότι οι ακόλουθοί Του πρέπει να προσεύχονται για να έρθει η βασιλεία. εσθένως δεν την κατέχουν ήδη.

<sup>9</sup> Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς. ας αγιασθή το όνομά σου . <sup>10</sup> Ελάτε η βασιλεία σας. Γίνεται το θέλημά σου (Ματθαίος 6,9-10).

Ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές Του να κηρύξουν τη Βασιλεία του Θεού.

<sup>1</sup> Τότε κάλεσε τους δώδεκα μαθητές Του και τους έδωσε δύναμη και εξουσία πάνω σε όλους τους δαίμονες και να θεραπεύουν ασθενείς. <sup>2</sup> Τους έστειλε να κηρύξουν τη βασιλεία του Θεού (Λουκάς 9,1-2).

Ο Ιησούς δίδαξε ότι η παρουσία Του μόνο δεν ήταν το βασίλειο. καθώς το βασίλειο δεν εγκαταστάθηκε στη Γη τότε. καθώς γι 'αυτό έκανε ό.τι δεν έδωξε τους δαίμονες στο όνομά Του τότε.

<sup>28</sup> Αν όμως εκδιώξω τους δαίμονες με το Πνεύμα του Θεού. σίγουρα η βασιλεία του Θεού έχει έρθει πάνω σας (Ματθαίος 12,28).

Το αληθινό βασίλειο είναι στο μέλλον - ούτε είναι εδώ τώρα όμως δείχνει ο Μάρκος.

<sup>47</sup> Και αν το μάτι σου σε κάνει να αμαρτήσεις. βγάλε το. Είναι καλύτερο για σένα να μμεις στη βασιλεία του Θεού με ένα μάτι. παρά να έχεις δύο μάτια. για να σε ρίξουν... (Μάρκος 9,47).

<sup>23</sup> Ο Ιησούς κοίταξε γύρω του και είε στους μαθητές Του. -Πόσο δύσκολο είναι για εκείνους που έχουν πλούτη να μμουν στη βασιλεία του Θεού!-. <sup>24</sup> Και οι μαθητές έμειναν έκπληκτοι με τα λόγια Του. Αλλά ο Ιησούς απάντησε πάλι και τους είε. -Παιδιά. πόσο δύσκολο είναι να μμουν στη βασιλεία του Θεού όσοι εμπιστεύονται τα πλούτη! <sup>25</sup> Είναι ευκολότερο να περάσει η καμήλα από την τρύπα της βελόνας παρά ένας πλούσιος να μμει στη βασιλεία του Θεού.- (Μάρκος 10,23-25).

<sup>23</sup> Βεβαίως. σας λέω. δεν θα πίνω πλέον από τον καρπό της αμύγλου μέχρι εκείνη την ημέρα που θα τον πω καινούργιο στη βασιλεία του Θεού. - (Μάρκος 14,25).

<sup>43</sup> Ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία. ένα εξέχον μέλος του συμβουλίου. που ο ίδιος περίμενε τη βασιλεία του Θεού. ερχόταν και έκαιρνε θάρρος... (Μάρκος 15,43).

Ο Ιησούς δίδαξε ότι η βασιλεία δεν είναι τώρα μέρος αυτού του αρόντος κόσμου.

<sup>30</sup> Ο Ιησούς απάντησε. «Η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Αν το βασίλειό Μου ήταν αυτού του κόσμου, οι υπηρέτες Μου θα σολεμούσαν, για να την παραδοθώ στους Ιουδαίους, αλλά τώρα η βασιλεία μου δεν είναι από εδώ. Λωάννης 18:36).

Ο Ιησούς διδάξε ότι η βασιλεία θα έρθει αφού εμστρέψει ως Βασιλιάς της.

<sup>31</sup> Όταν έρθει ο Υιός του Ανθρώπου στη δόξα Του και όλοι οι άγιοι άγγελιο μαζί Του, τότε θα καθίσει στον θρόνο της δόξας Του. <sup>32</sup> Όλα τα έθνη θα συγκεντρωθούν μπροστά του, και θα τα χωρίσει το ένα από το άλλο, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατά του από τα κατσίκια. <sup>33</sup> Και θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του, αλλά τα κατσίκια στα αριστερά. <sup>34</sup> Τότε ο Βασιλιάς θα μπει σε εκείνους στα δεξιά Του. Ελάτε, ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία μου ετοιμάστηκε για εσάς από την ίδρυση του κόσμου (Ματθαίος 25:31-34).

Εφόσον η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εδώ, δεν θα δούμε μια πραγματική ουτοπία παρά μόνο αφού εδραιωθεί. Επειδή οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν τη βασιλεία του Θεού, αστυγχάνουν να καταλάβουν πώς λειτουργεί η αγαπητική κυβέρνηση Του.

Η Βασιλεία του Θεού δεν θα έρθει μέχρι να εισέλθει το πλήρωμα των Εθνών. (Ρωμαίους 11:25) - και αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη.

### **Πώς είε ο Ιησούς ότι ήταν το βασίλειο,**

Ο Ιησούς έδωσε μερικές εξηγήσεις για το πώς είναι η Βασιλεία του Θεού.

<sup>26</sup> Και είε. «Η βασιλεία του Θεού είναι σαν ένας άνθρωπος να σκορπίζει σπόρους στη γη. <sup>27</sup> και να κοιμάται τη νύχτα και να σηκώνεται τη μέρα, και ο σπόρος να φυτρώνει και να μεγαλώνει, ο ίδιος δεν ξέρει πώς. <sup>28</sup> Μότι η γη παράγει από μόνη της καλλιέργειες, πρώτα τη λεύδα, μετά το κεφάλι και μετά το πλήρες σιτάρι στο κεφάλι. <sup>29</sup> Όταν όμως ωριμάσει το σιτάρι, αγέσως βάζει το δρεπάνι, γιατί ήρθε ο θερισμός» (Μάρκος 4:26-29).

<sup>18</sup> Τότε είε. «Πώς είναι η βασιλεία του Θεού. Και με τι να το συγκρίνω. <sup>19</sup> Είναι σαν σπόρος μουστάρδας, που ήρε ένας άνθρωπος και έβαλε στον κήπο του, και μεγάλωσε και έγινε μεγάλο δέντρο, και τα πουλιά του ουρανού φώλιασαν στα κλαδιά του». <sup>20</sup> Και πάλι είε. «Με τι να παρομοιάσω τη βασιλεία του Θεού. <sup>21</sup> Είναι σαν το ροζύμι, που το ήρε μια γυναίκα και το έκρυψε σε τρία μέτρα αλεύρι, μέχρι να ζυωθεί» (Λουκάς 13:18-21).

Αυτές οι παραβολές υποδηλώνουν ότι, στην αρχή, η Βασιλεία του Θεού είναι πολύ μικρή, αλλά θα γίνει μεγάλη.

Ο Λουκ έλεγε κατέγραψε.

<sup>20</sup>Θα έρθουν από την ανατολή και τη δύση, από τον βορρά και τον νότο, και θα καθίσουν στη βασιλεία του Θεού (Λουκάς 13:29).

Έτσι, η Βασιλεία του Θεού θα έχει ανθρώπους από όλο τον κόσμο. ΔΕΝ θα περιοριστεί σε όσους έχουν ισραηλιτική καταγωγή ή συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες. Άνθρωποι, από παντού, θα καθίσουν σε αυτό το βασίλειο.

### Λουκάς 17 και η Βασιλεία

Τα εδάφια Λουκάς 17:20-21 μπερδεύουν μερικούς. Αλλά πριν φτάσετε σε αυτό, παρατηρήστε ότι οι άνθρωποι θα τρώνε πραγματικά στη Βασιλεία του Θεού.

<sup>13</sup>Μακάριος αυτός που θα φάει ψωμί στη βασιλεία του Θεού! (Λουκάς 14:15).

Εφόσον οι άνθρωποι (στο μέλλον) θα τρώνε στη Βασιλεία του Θεού, δεν είναι απλώς κάτι στην καρδιά τους τώρα. Αλλά τις λανθασμένες μεταφράσεις/αρεξηγήσεις του Λουκά 17:21 που υποδηλώνουν το αντίθετο.

Η μετάφραση *Μετάν* του Λουκά 17:20-21 μπορεί να βοηθήσει κάποιους να καταλάβουν.

<sup>20</sup>Όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους πότε έρχόταν η Βασιλεία του Θεού, τους απάντησε: «Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται καθώς ελπίζετε να τη δείτε.

<sup>21</sup>Κανείς δεν θα πει: «Εδώ είναι» ή «Εκεί», του Θεού είναι Θεός Οριστός είναι τώρα ανάμεσα σας». Λουκάς 17:20-21, *Μετάν*. βλέπε επίσης μεταφράσεις *ΝΑΒ* και *ΕΣΣ*

Προσέξτε ότι ο Ιησούς μιλούσε στους μη προσηλυτισμένους, σαρκικούς και υποκριτές Φαρισαίους. Ο Ιησούς «τους απάντησε», - ήταν οι Φαρισαίοι που έκαναν την ερώτηση στον Ιησού. Αρνήθηκαν να Τον αναγνωρίσουν.

Ήταν στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Οχι!

Ο Ιησούς έλεγε δεν μιλούσε για μια εκκλησία που θα οργανωθεί σύντομα. Ούτε μιλούσε για συναισθήματα στο μυαλό ή στην καρδιά.

Ο Ιησούς μίλούσε για τη ΒΑΣΙΛΕΙΑ Του. Οι Φαρισαίοι δεν Τον ρωτούσαν για εκκλησία. Δεν γνώριζαν τίποτα για ομοιαδήποτε εκκλησία της Καινής Διαθήκης που θα δημιουργούσε σύντομα. Δεν ρωτούσαν για ένα είδος όμορφου συναισθήματος.

Αν πιστεύει κανείς ότι η Βασιλεία του Θεού είναι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ - και η Βασιλεία του Θεού ήταν μέσα στους Φαρισαίους - ήταν η ΕΚΚΛΗΣΙΑ μέσα στους Φαρισαίους. Προφανώς όχι!

Ένα τέτοιο συμπέρασμα είναι μάλλον γελοίο. Έτσι δεν είναι. Ενώ ορισμένες προτεσταντικές μεταφράσεις μεταφράζουν μέρος του εδαφίου Λουκάς 17:21 ως -η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας- (NIV/JV/JV), ακόμη και η Καθολική Βίβλος της Νέας Ιερουσαλήμ μεταφράζει σωστά ως -η βασιλεία του Θεού είναι ανάμεσά σας-.

Ο Ιησούς ήταν ο ένας ανάμεσα στους Φαρισαίους. Τώρα, οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι ανυπόμονουσαν για τη Βασιλεία του Θεού. Όμως το παρεξήγησαν. Ο Ιησούς εξήγησε ότι δεν θα ήταν ένα τοπικό ή περιορισμένο Βασίλειο μόνο για τους Εβραίους, όπως φαινόταν να πιστεύουν (ούτε μια εκκλησία όπως πιστεύουν μερικοί τώρα). Η Βασιλεία του Θεού δεν θα ήταν απλώς ένα από τα πολλά ανθρώπινα και ορατά βασίλεια που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να εισηγούνται ή να δουν, και να που. Αυτό είναι, εδώ.. ή αυτό είναι το Βασίλειο, εκεί..

Ο Ιησούς, ο ίδιος, γεννήθηκε για να είναι ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ αυτού του Βασιλείου, όπως είχε ξεκάθαρα στον Πιλάτο (Λωάννης 18:36-37). Κατανοήστε ότι η Βίβλος χρησιμοποιεί τους όρους -βασιλιάς- και -βασιλεία- εναλλακτικά (π.χ. Δανιήλ 7:17-18,23). Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ της μελλοντικής Βασιλείας του Θεού στεκόταν, τότε και εκεί, δίπλα στους Φαρισαίους. Αλλά δεν θα Τον αναγνώριζαν ως βασιλιά τους Λωάννης 19:21). Όταν επιστρέψει, ο κόσμος θα Τον απορρίψει (Αποκάλυψη 19:19).

Ο Ιησούς συνέχισε, στα ακόλουθα εδάφια στο Λουκάς 17, περιγράφοντας τη δεύτερη έλευση Του, όταν η Βασιλεία του Θεού θα κυβερνήσει ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ (συνεχίζοντας με το *Μόλις* για συνέπεια σε αυτό το κεφάλαιο).

<sup>22</sup> Στους μαθητές του είπε: "Θα έρθουν μέρες που θα λαχταράτε και θα λαχταράτε μάταια να έχετε έστω και μια μέρα του Υιού του ανθρώπου." <sup>23</sup> Οι άντρες θα που. "Κοίτα, εδώ είναι!" -Κοίτα, εκεί είναι!- αλλά μην βγείτε έξω και μην τρέχετε πίσω τους. <sup>24</sup> γιατί σαν αστραπή που λάμπει από τη μια πλευρά του ουρανού στην άλλη, έτσι θα είναι ο Υιός του ανθρώπου στη δική του ημέρα. <sup>25</sup> Αλλά πρέπει πρώτα να υποδείξει μεγάλα βάσανα και να απορριφθεί από τη σημερινή γενιά. (Λουκάς 17:22-25, Μόφατ)

Ο Ιησούς αναφέρθηκε στην αστραγή, όπως ακριβώς στο Κατά Ματθαίος 24:27-31, που περιγράφει τη δεύτερη παρουσία Του για να ΚΥΒΕΡΝΕΙ ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ιησούς δεν λέει ότι ο λαός Του δεν θα μπορεί να Τον δει όταν επιστρέψει.

Οι άνθρωποι δεν θα Τον αναγνωρίσουν ως ΒΑΣΙΛΙΑΣ τους (Αποκάλυψη 11:15) και θα πολεμήσουν εναντίον Του (Αποκάλυψη 19:19)! Πολλοί θα πιστεύουν ότι ο Ιησούς αντιπροσωπεύει τον Αντίχριστο. Ο Ιησούς δεν έλεγε ότι η Βασιλεία του Θεού ήταν μέσα σε αυτούς τους Φαρισαίους - Τους είπε αλλού ότι δεν πρόκειτο να είναι στο Βασίλειο λόγω της υποκρισίας τους (Ματθαίος 23:13-14). Ούτε ο Ιησούς έλεγε ότι η Εκκλησία θα ήταν η Βασιλεία.

Η Βασιλεία του Θεού είναι κάτι που οι άνθρωποι μαζικά θα μπορούν να ΜΠΟΥΝ - όπως στην ανάσταση των δικαίων! Ωστόσο, ακόμη και ο Αβραάμ και οι άλλοι πατριάρχες δεν είναι ακόμη εκεί (βλ. Εβραίους 11:13-40).

Οι μαθητές ήξεραν ότι η Βασιλεία του Θεού δεν ήταν μέσα τους προσωπικά τότε και ότι έπρεπε να εμφανιστεί ως εξής, που ήρθε μετά του Λουκάς 17:21, δείχνει:

“Και καθώς άκουσαν αυτά τα πράγματα, είε μια άλλη παραβολή, ειδική ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και ειδική νόμιζαν ότι η βασιλεία του Θεού θα εμφανιζόταν αμέσως (Λουκάς 19:11).

## **Το Βασίλειο ήταν σαφώς στο μέλλον**

Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν το Βασίλειο είναι κοντά. Ως μέρος της αντιμετώπισης αυτού του ερωτήματος, ο Ιησούς αρίθμησε προφητικά γεγονότα (Λουκάς 21:8-28) και στη συνέχεια δίδαξε:

<sup>29</sup> Κοίταξε τη συκιά και όλα τα δέντρα. <sup>30</sup> Όταν έχουν ήδη εκβλαστήσει, βλέπετε και ξέρετε μόνοι σας ότι το καλοκαίρι είναι τώρα κοντά. <sup>31</sup> Έτσι και εσείς, **όταν βλέπετε να συμβαίνουν αυτά, να ξέρετε ότι η βασιλεία του Θεού είναι κοντά** (Λουκάς 21:29-31).

Ο Ιησούς ήθελε ο λαός Του να ακολουθήσει προφητικά γεγονότα για να λάθει πότε θα ερχόταν η Βασιλεία. Ο Ιησούς είπε αλλού στο λαό Του να παρακολουθεί και να δίνει προσοχή στα προφητικά γεγονότα (Λουκάς 21:36, Μάρκος 13:33-37). Παρά τα λόγια του Ιησού, πολλοί αρνούνται να παρακολουθήσουν προφητικά συνδεδεμένα αγκόσμια γεγονότα.

Στο Λουκάς 22 & 23, ο Ιησούς έδειξε ξανά ότι η Βασιλεία του Θεού ήταν κάτι που θα εκληρωνόταν στο μέλλον όταν θα δίδασκε:

<sup>13</sup> «Με ένθερμο πόθο ήθελα να φάω αυτό το Πάσχα μαζί σας πριν υμφοφέρω. <sup>16</sup> γιατί σας λέω, δεν θα φάω πλέον από αυτό μέχρι να εκκληρωθεί στη βασιλεία του Θεού». <sup>17</sup> Τότε ήρθε το ποτήριο και ευχαρίστησε, και είε: «Πάρτε αυτό και ποιράστε το μεταξύ σας. <sup>18</sup> ειδή σας λέω, δεν θα πω από τον καρπό της αμύλου μέχρι να έρθει η βασιλεία του Θεού» (Λουκάς 22:15-18).

<sup>39</sup> Αλλά ένας από εκείνους τους κακούς που σταυρώθηκαν μαζί του τον βλασφημούσε και είε: «Αν είσαι ο Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και σώσε κι εμάς». <sup>40</sup> Και ο σύντροφός του τον επέληξε και του είε: «Δεν φοβάσαι ούτε τον Θεό. Γιατί και εσείς είστε σε καταδίκη μαζί του. <sup>41</sup> Και δίκαια το κάνουμε, γιατί είλαστε άξιοι, γιατί ανταμείβουμε σύμφωνα με όσα κάναμε, αλλά τίποτα κακό δεν έγινε από αυτόν». <sup>42</sup> Και είε στον Ιεσιούα: «Κυρίέ μου, θυμήσου με όταν έρθεις στη Βασιλεία σου». <sup>43</sup> Αλλά ο Ιεσιούα του είε: «Αμήν, σου λέω ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». (Λουκάς 23:39-43, αραραϊκά σε αλά αγγλικά)

Η Βασιλεία του Θεού δεν ήρθε αμέσως, μόλις σκοτώθηκε ο Ιησούς, όπως μας δείχνουν και ο Μάρκος και ο Λουκάς.

<sup>43</sup> Ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία, ένα εξέχον μέλος του συμβουλίου, που ο ίδιος περίμενε τη βασιλεία του Θεού, ερχόταν και έπαιρνε θάρρος... (Μάρκος 15:43).

<sup>51</sup> Ήταν από την Αριμαθαία, πόλη των Ιουδαίων, που και ο ίδιος περίμενε τη βασιλεία του Θεού (Λουκάς 23:51).

Είναι μετά την ανάσταση (Α΄ Κορινθίους 15:50-55) ότι οι Χριστιανοί θα αναγεννηθούν για να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού, όπως αναφέρει ο Ιωάννης:

<sup>3</sup> Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είε: «Σε βεβαιότητα λέω, αν κάποιος δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού». <sup>4</sup> Ο Νικόδημος του είε: «Πώς μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος όταν είναι γέρος. Μπορεί να μπει δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί...». <sup>5</sup> Ο Ιησούς απάντησε: «Ασφαλώς, σας λέω, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού (Ιωάννης 3:3-5).

Μόνο ο λαός του Θεού θα δει την αόλυτη μετά τη χιλιετία Βασιλεία του Θεού.

Τώρα παρακαλώ, κατανοήστε πραιτέρω ότι αφού ο Ιησούς αναστήθηκε, δίδαξε ξανά για τη Βασιλεία του Θεού.



<sup>3</sup> Παρουσιάστηκε επίσης ζωντανός μετά τα βασανιά Του με πολλές αλάνθαστες αποδείξεις, καθώς τον έβλεπαν επί σαράντα ημέρες και μιλούσε για τα σχετικά με τη βασιλεία του Θεού (Πράξεις 4:3).

**Τα πρώτα και τελευταία κηρύγματα που έκανε ο Ιησούς αφορούσαν τη Βασιλεία του Θεού/ Ο Ιησούς ήρθε ως αγγελιοφόρος για να διδάξει για εκείνη τη Βασιλεία.**

Ο Ιησούς έβαλε επίσης τον Απόστολο Ιωάννη να γράψει για τη χιλιετή Βασιλεία του Θεού που θα ήταν στη γη. Προσέξτε τι είχε γράψει ο Ιωάννης:

<sup>4</sup> Είδα τις ψυχές εκείνων που είχαν αποκεφαλιστεί για τη μαρτυρία τους για τον Ιησού και για τον λόγο του Θεού. που δεν είχαν προσκυνήσει το θηρίο ή την εικόνα του, και δεν είχαν λάβει το σημάδι του στα μέτωπά τους ή στα χέρια τους. Και έζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό για χίλια χρόνια (Αποκάλυψη 20:4).

Οι πρώτοι Χριστιανοί δίδασκαν ότι η χιλιετής Βασιλεία του Θεού θα βρισκόταν στη γη και θα αντικαθιστούσε τις κυβερνήσεις του κόσμου όπως διδάσκει η Βίβλος (πρβλ. Αποκάλυψη 5:10, 11:15).

Γιατί, αν η Βασιλεία του Θεού είναι τόσο σημαντική, οι περισσότεροι δεν έχουν ακούσει αλλά για αυτήν:

Εν έρει ειδή ο Ιησούς το αποκάλεσε μυστήριο.

<sup>5</sup> Και τους είπε: Σας δόθηκε να γνωρίσετε το μυστήριο της βασιλείας του Θεού, αλλά σε αυτούς που είναι έξω, όλα έρχονται με παραβολές (Μάρκος 4:11).

Ακόμη και σήμερα η αληθινή Βασιλεία του Θεού είναι ένα μυστήριο για τους περισσότερους, όπως και μεγάλο μέρος του σχεδίου του Θεού (δείτε επίσης το δωρεάν βιβλίο μας, διαδικτυακά στη διεύθυνση [www.eocp.org](http://www.eocp.org) με τίτλο: *The MYSTERY of GOD'S PLAN* [Γιατί ο Θεός δημιούργησε στιδήποτε. Γιατί ο Θεός σας έκανε 2](#)).

Σκεφτείτε, επίσης, ότι ο Ιησούς είπε ότι το τέλος (του αιώνα) θα έρθει (σύντομα) ΑΦΟΥ κηρυχτεί το ευαγγέλιο της βασιλείας σε όλο τον κόσμο ως ΜΑΡΤΥΣ.

<sup>6</sup> Και αυτό το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχτεί σε όλο τον κόσμο ως μαρτυρία σε όλα τα έθνη, και τότε θα έρθει το τέλος (Ματθαίος 24:14).

Η κήρυξη του ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού είναι σημαντική και πρέπει να ολοκληρωθεί σε αυτούς τους έσχατους καιρούς. Είναι ένα «καλό μήνυμα» καθώς προσφέρει την πραγματική ελπίδα στα δεινά της ανθρωπότητας, παρά τα όσα διδάσκουν οι πολιτικοί ηγέτες.

Αν σκεφτείτε τα λόγια του Ιησού, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η αληθινή χριστιανική εκκλησία θα πρέπει να διακηρύσσει αυτό το ευαγγέλιο της βασιλείας τώρα. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη της προτεραιότητα για την Εκκλησία. Και για να γίνει αυτό σωστά, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολλές γλώσσες. Αυτό προσαθεί να κάνει η *Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού*. Και αυτός είναι ο λόγος που αυτό το φυλλάδιο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

Ο Ιησούς δίδαξε ότι οι περισσότεροι ΔΕΝ θα δέχονταν τον τρόπο Του.

<sup>13</sup> «Μείτε από τη στενή πύλη, γιατί πλατιά είναι η πύλη και πλατιά είναι η οδός που οδηγεί στην καταστροφή, και υπάρχουν πολλοί που μπαίνουν από αυτήν.»<sup>14</sup> «Απότι στενή είναι η πύλη και δύσκολη η οδός που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι τη βρίσκουν.» (Ματθαίος 7: 13-14)

Το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού οδηγεί στη ζωή!

Μπορεί να είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι αν και οι περισσότεροι ομολογούν Χριστιανοί φαίνονται να αγνοούν την ιδέα ότι η έμφαση του Χριστού ήταν στο κήρυγμα του ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού. Κοσμικοί θεολόγοι και ιστορικοί έχουν συχνά κατανοήσει ότι αυτό διδάσκει στην πραγματικότητα η Βίβλος.

Όσο, ο ίδιος ο Ιησούς περίεπε από τους μαθητές Του να διδάξουν το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού (Λουκάς 9: 2, 60). Επειδή η ρελλοντική βασιλεία θα βασίζεται στους νόμους του Θεού, θα φέρει ειρήνη και ευημερία – και η υπακοή σε αυτούς τους νόμους σε αυτήν την εσχάτη οδηγεί σε αληθινή ειρήνη (Ψαλμός 119: 165, Εφεσίους 2: 15).

Και αυτά τα καλά νέα της βασιλείας ήταν γνωστά στις γραφές της Παλαιάς Αθήκης.

### 3. Όταν μας λέει ότι ο Ιούδας ήταν ο λέξη σημαίνει καταστροφή

Το πρώτο και το τελευταίο καταγεγραμμένο κήρυγμα του Ιησού περιλάμβανε τη διακήρυξη του ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού (Μάρκος 1:14-15. Πράξεις 1:3).

Η βασιλεία του Θεού είναι κάτι για το οποίο οι Εβραίοι της εποχής του Ιησού θα έπρεπε να γνωρίζουν κάτι για το οποίο αναφέρθηκε στις γραφές τους, τις οποίες τώρα αποκαλούμε Παλαιά Διαθήκη.

Ο Δανιήλ Αίδαξε για το Βασίλειο

Ο προφήτης Δανιήλ έγραψε:

<sup>40</sup> Και το τέταρτο βασίλειο θα είναι τόσο δυνατό όσο το σίδηρο, καθώς ο σίδηρος θα σπάσει και θα συντρίψει τα πάντα, και σαν σίδηρο που συνθλίβει, αυτό το βασίλειο θα σπάσει και θα συντρίψει όλους τους άλλους. <sup>41</sup> Ενώ είδες τα πόδια και τα δάχτυλα των ποδιών, εν μέρει από ηλιό αγγείο λάσπη και εν μέρει από σίδηρο, το βασίλειο θα διαιρεθεί. όμως η δύναμη του σιδήρου θα είναι μέσα. όπως είδατε το σίδηρο ανακατεμένο με κεραμικό ηλιό. <sup>42</sup> Και όπως τα δάχτυλα των ποδιών ήταν εν μέρει από σίδηρο και εν μέρει από ηλιό, έτσι και το βασίλειο θα είναι εν μέρει ισχυρό και εν μέρει εύθραυστο. <sup>43</sup> Όπως είδατε το σίδηρο ανακατεμένο με κεραμικό ηλιό, θα ανακατευτούν με τους σπόρους των ανθρώπων, αλλά δεν θα προσκολληθούν το ένα στο άλλο, όπως ο σίδηρος δεν αναμειγνύεται με τον ηλιό. <sup>44</sup> Και στις ημέρες αυτών των βασιλιάδων ο Θεός του ουρανού θα στήσει ένα βασίλειο που δεν θα καταστραφεί ποτέ, και η βασιλεία δεν θα αφεθεί σε άλλους ανθρώπους, θα σπάσει σε κομμάτια και θα καταστρέψει όλα αυτά τα βασίλεια, και θα παραμείνει για πάντα (Δανιήλ 2:40-44).

<sup>18</sup> Αλλά οι άγιοι του Υψίστου θα λάβουν τη βασιλεία, και θα κατέχουν τη βασιλεία στους αιώνες, ακόμη και στους αιώνες των αιώνων. (Δανιήλ 7:18).

<sup>21</sup> Έβλεπα, και το ίδιο κέρασ έκανε πόλεμο εναντίον των αγίων, και υπερίσχυε εναντίον τους, <sup>22</sup> ώσπου ήρθε ο Αρχαίος των Ημερών, και έγινε κρίση υπέρ των αγίων του Υψίστου, και ήρθε η ώρα να κατέχουν οι άγιοι τη βασιλεία. (Δανιήλ 7:21-22)

Από τον Δανιήλ, μαθαίνουμε ότι θα έρθει η ώρα που η Βασιλεία του Θεού θα καταστρέψει τα βασίλεια αυτού του κόσμου και θα διαρκέσει για πάντα. Μαθαίνουμε επίσης ότι οι άγιοι θα έχουν τον ρόλο τους στη λήψη αυτής της βασιλείας.

Πολλά τμήματα των προφητειών του Δανιήλ είναι για την εσχάτη εποχή στον 2ο αιώνα .

Προσέξτε μερικά ασήματα από την Καινή Διαθήκη.

<sup>12</sup> Τα δέκα κέρατα που είδατε είναι δέκα βασιλιάδες που δεν έχουν λάβει ακόμη βασιλεία. αλλά λαμβάνουν εξουσία για μία ώρα ως βασιλιάδες με το θηρίο. <sup>13</sup> Αυτοί έχουν ένα μωαλό. και θα δώσουν τη δύναμη και την εξουσία τους στο θηρίο. <sup>14</sup> Αυτοί θα κάνουν πόλεμο με το Αρνί. και το Αρνί θα τους νικήσει. γιατί είναι Κύριος των κυρίων και Βασιλιάς των βασιλιάδων. και όσοι είναι μαζί Του καλούνται. εκλεκτοί και ιεροί. (Αποκάλυψη 17:12-14)

Έτσι. βλέπουμε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη την ιδέα ότι θα υπάρξει ένα εσχατικό βασίλειο του τέλους του χρόνου με δέκα μέρη και ότι ο Θεός θα το καταστρέψει και θα ιδρύσει το βασίλειό Του.

Ο Ησαΐας Δίδαξε για τη Βασιλεία

Ο Θεός ενένευσε τον Ησαΐα να γράψει για το πρώτο μέρος της Βασιλείας του Θεού. τη χιλιετή βασιλεία γνωστή ως χιλιετία. ως εξής:

<sup>1</sup> Θα βγει μια ράβδος από το στέλεχος του Ιεσσαί. και ένα κλαδί θα φυτρώσει από τις ρίζες του. <sup>2</sup> Το Πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί πάνω του. το Πνεύμα της σοφίας και της κατανόησης. το Πνεύμα της συμβουλής και της δύναμης. το Πνεύμα της γνώσης και του φόβου του Κυρίου.

<sup>3</sup> Η ευχαρίστησή του είναι στον φόβο του Κυρίου. και δεν θα κρίνει από τη θέα των ματιών του. ούτε θα αποφασίσει με την ακρόαση των αυτιών του. <sup>4</sup> Αλλά με δικαιοσύνη θα κρίνει τους φτωχούς. και θα αποφασίσει με δικαιοσύνη

για τους πλάτους της γης. Θα χτυπήσει τη γη με τη ράβδο του στόματός του. και με την ανοή των χειλιών Του θα σκοτώσει τους κακούς. <sup>5</sup> Η δικαιοσύνη θα είναι η ζώνη της οσφύς Του. και η ισχύς της ζώνης της μέσης Του.

<sup>6</sup> Και ο λύκος θα κατοικήσει μαζί με το αρνί. η λεοπάρδαλη θα ξαλώσει μαζί με το κασίκι. το ροσχάρι και το νεαρό λιοντάρι και το λιοντάρι μαζί. Και ένα μικρό παιδί θα τους οδηγήσει. <sup>7</sup> Η αγελάδα και η αρκούδα θα βοσκήσουν. Τα μικρά τους θα ξαλώσουν μαζί. Και το λιοντάρι θα φάει άχυρο όπως το βόδι. <sup>8</sup> Το θηλάζον παιδί θα παίξει από την τρύπα της κόπρας. Και το αβογαλακτισμένο παιδί θα βάλει το χέρι του στο λάκκο της οχιάς. <sup>9</sup> Δεν θα βλάψουν ούτε θα καταστρέψουν σε όλο το άγιο βουνό Μου. γιατί η γη θα είναι γεμάτη από τη γνώση του Κυρίου. όπως τα νερά σκεάζουν τη θάλασσα.

<sup>10</sup> «Και εκείνη την ημέρα θα υάρξει μια Ρίζα του Ιεσσαί. σου θα σταθεί ως λάβαρο στον λαό. Διότι τα έθνη θα τον αναζητήσουν, και ο τόπος ανάσυσής του θα είναι ένδοξος». (Ησαΐας 11:1-10)

Ο λόγος σου το αναφέρω ως το πρώτο μέρος ή την πρώτη φάση της Βασιλείας του Θεού, είναι ότι αυτή είναι μια στιγμή όπου θα είναι φυσική ( πριν από την ώρα σου η ιερή σόλη, η Νέα Ιερουσαλήμ, κατέβει από τον ουρανό. Αποκάλυψη 21) και θα διαρκέσει χίλια χρόνια. Ο Ησαΐας εμβεβαίωσε τη φυσική τύχη αυτής της φάσης όταν συνέχισε με:

<sup>11</sup> Θα συμβεί εκείνη την ημέρα σου ο Κύριος θα ξαναβάλει το χέρι του για δεύτερη φορά για να ανακτήσει το υόλοιμο του λαού Του σου έχει απομείνει, από την Ασσυρία και την Αίγυπτο, από τον Πάθρο και τον Χους, από τον Ελάμ και τη Σινάρ, από τη Χαράθ και την νησιά της θάλασσας.

<sup>12</sup> Θα στήσει ένα λάβαρο για τα έθνη, και θα συγκεντρώσει τους αρόρητους του Ισραήλ, και θα συγκεντρώσει τους διασκοπισμένους του Ιούδα από τις τέσσερις γωνιές της γης. <sup>13</sup> Και ο φθόνος του Εφραΐμ θα φύγει, και οι αντίπαλοι του Ιούδα θα εξολοθρευτούν. Δεν θα ζηλέψει ο Εφραΐμ τον Ιούδα, και ο Ιούδας δεν θα παρενοχλήσει τον Εφραΐμ. <sup>14</sup> Αλλά θα πετάξουν άνω στον ώμο των Φιλισταίων προς τα δυτικά. Μαζί θα λεηλατήσουν τον λαό της Ανατολής, θα βάλουν το χέρι τους στον Εδώμ και στον Μωάβ. Και ο λαός του Αμμών θα τους υακούσει. <sup>15</sup> Ο Κύριος θα καταστρέψει τελειώς τη γλώσσα της θάλασσας της Αιγύπτου. Με τον δυνατό άνεμο Του θα τινάξει τη γροθιά Του άνω από το σιτάρι, και θα το χτυπήσει στα επτά ρέματα, και θα κάνει τους ανθρώπους να περάσουν ξεροί. <sup>16</sup> Θα υάρχει δρόμος για το υόλοιμο του λαού του σου θα μείνει από την Ασσυρία, όπως έγινε για τον Ισραήλ την ημέρα σου ανέβηκε από τη γη της Αιγύπτου. (Ησαΐας 11:11-16)

Ο Ησαΐας εμπνεύστηκε ελπίση να γράψει:

<sup>2</sup> Τώρα θα συμβεί στις τελευταίες ημέρες ότι το βουνό του οίκου του Κυρίου θα εγκατασταθεί στην κορυφή των βουνών, και θα υψωθεί άνω τους λόφους. Και όλα τα έθνη θα ρέουν προς αυτήν. <sup>3</sup> Θα έρθουν πολλοί άνθρωποι και θα σουν. «Ελάτε, και ας ανεβούμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ. Θα μας διδάξει τους δρόμους Του, και θα βαδίσουμε στα μονοπάτια Του». Διότι από τη Σιών θα βγει ο νόμος, και ο λόγος του Κυρίου από την Ιερουσαλήμ. <sup>4</sup> Θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη, και θα ελληξεί πολλούς ανθρώπους. Θα χτυπήσουν τα ξίφη τους σε άροτρα, και τα δόρατά τους σε αγκίστρια κλαδέματος. **Το έθνος δεν θα σηκώσει το σπαθί εναντίον του έθνους, ούτε θα μάθουν να τον σλέμω. ...** <sup>11</sup> Τα ψηλά βλήματα του ανθρώπου θα ταπεινωθούν, η υεροψία των ανθρώπων θα προσκυνηθεί. Και μόνο ο Κύριος θα υψωθεί εκείνη την ημέρα. (Ησαΐας 2:2-4, 11)

Έτσι θα είναι μια ουτοπική εσχή ειρήνης στη γη. Τελικά, αυτό θα είναι για πάντα, με τον Ιησού να κυβερνά. Βασισμένο σε διάφορες γραφές (Ψαλμός 90:4, 92:1, Ησαΐας 2:11, Ωσηέ 6:2), το εβραϊκό Ταλμούδ διδάσκει ότι αυτό διαρκεί 1.000 χρόνια (Βαβυλωνιακό Ταλμούδ: *Tractate Sanhedrin Folio 97a*).

Ο *Savi* εμπνεύστηκε να γράψει ελσης τα εξής:

<sup>6</sup> Λότι σε μας γεννήθηκε ένα Παιδί, σε μας δόθηκε ένας Υιός. Και η κυβέρνηση θα είναι στον ώρο Του. Και το όνομά Του θα ονομαστεί Θαυμαστός, Σύμβουλος, Ισχυρός Θεός, Αιώνιος Πατέρας, Άρχοντας της Ειρήνης. <sup>7</sup> Η αύξηση της κυβέρνησής Του και η ειρήνη δεν θα έχει τέλος, στον θρόνο του Αβίδ και στο βασίλειό Του, για να τον διατάξει και να το εδραιώσει με κρίση και δικαιοσύνη. Αό τότε και στο εξής, ακόμη και για πάντα. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το κάνει αυτό. (Ησαΐας 9:6-7)

Προσέξτε ότι ο Ησαΐας είπε ότι ο Ιησούς θα ερχόταν και θα ιδρύσει ένα βασίλειο με μια κυβέρνηση. Ενώ πολλοί του ομολογούν τον Χριστό παραθέτουν αυτό το ασσασα, ειδικά τον Δεκέμβριο κάθε έτους, τείνουν να παραβλέψουν ότι προφητεύει περισσότερο από το γεγονός ότι ο Ιησούς θα γεννιόταν. Η Αγία Γραφή δείχνει ότι η Βασιλεία του Θεού έχει μια κυβέρνηση με νόμους για τους υηκόους, και ότι ο Ιησούς θα είναι άνω της. Ο Ησαΐας, ο Ανιήλ και άλλοι το προφήτεψαν.

Οι νόμοι του Θεού είναι η οδός της αγάης (Ματθαίος 22:37-40, Ιωάννης 15:10) και η Βασιλεία του Θεού θα κυβερνάται με βάση αυτούς τους νόμους. Ως εκ τούτου, η Βασιλεία του Θεού, παρά το πόσοι στον κόσμο τη βλέπουν, θα βασιζέται στην αγάη.

## Ψαλμοί και άλλα

Δεν ήταν μόνο ο Ανιήλ και ο Ησαΐας που ο Θεός ενένευσε να γράψουν για την ερχόμενη Βασιλεία του Θεού.

Ο Ιεζεκιήλ εμπνεύστηκε να γράψει ότι όσες από τις φυλές του Ισραήλ (όχι μόνο οι Εβραίοι) που ήταν διασκοπισμένες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης θα συγκεντρώνονταν μαζί στο χιλιετές βασίλειο:

<sup>47</sup> Γι' αυτό πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: -Θα σας συγκεντρώσω από τους λαούς, θα σας συγκεντρώσω από τις χώρες όπου έχετε διασκοπιστεί, και θα σας δώσω τη γη του Ισραήλ... <sup>48</sup> Και θα ένε εκεί, και θα αφαιρέσουν όλα τα αεχθή του πράγματα και όλα τα βδελυρά του από εκεί. <sup>49</sup> Τότε θα τους δώσω μία καρδιά, και θα βάλω μέσα τους ένα νέο νεύμα, και θα βγάλω την έτρινη καρδιά από τη σάρκα τους, και θα τους δώσω καρδιά από σάρκα. <sup>50</sup> Για να

<sup>26</sup>«ερατήσουν σύμφωνα με τα διατάγματα σου και να τηρούν τις κρίσεις σου και κανε τους και θα είναι λαός Μου, και θα είναι ο Θεός τους. <sup>27</sup>Όσο για εκείνους που η καρδιά τους ακολουθεί τον νόθο για τα αεχθή και τα βδελυρά τους πράγματα, εγώ θα ανταποδώσω τα έργα τους στα δικά τους κεφάλια. λέει ο Κύριος ο Θεός. (Ιεζεκιήλ 11.17-21)

Οι απόγονοι των φυλών του Ισραήλ δεν θα είναι πλέον διασκοπισμένοι, αλλά θα υψωθούν στα διατάγματα του Θεού και θα στατήσουν να τρώνε βδελυρά πράγματα (Λευιτικό 11.25, 2ου τερονόμο 14).

Προσέξτε τα ακόλουθα στους Ψαλμούς σχετικά με τα καλά νέα της βασιλείας του Θεού:

<sup>27</sup>Όλα τα κέρατα του κόσμου θα θυμούνται και θα στραφούν στον Κύριο, και όλες οι οικογένειες των εθνών θα προσκυνήσουν ενώπιόν σου. <sup>28</sup> Διότι η βασιλεία είναι του Κυρίου, και αυτός εξουσιάζει τα έθνη. (Ψαλμοί 22.27-28)

<sup>6</sup> Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι για πάντα. Σκήπτρο δικαιοσύνης είναι το σκήπτρο της βασιλείας Σου. (Ψαλμοί 45.6)

<sup>1</sup> Ω, τραγουδήστε στον Κύριο ένα νέο τραγούδι! Τραγουδήστε στον Κύριο, όλη η γη. <sup>2</sup> Ψάλτε στον Κύριο, ευλόγησε το όνομά Του. Δακηρύξτε τα καλά νέα της σωτηρίας Του από μέρα σε μέρα. <sup>3</sup> Διακήρυξε τη δόξα του ανάμεσα στα έθνη, τα θαύματά του σε όλους τους λαούς. (Ψαλμοί 96.1-3, εΐσης πβλ. Α΄ Χρονικών 16.23-24)

<sup>10</sup> Όλα τα έργα σου θα σε υμνούν, Κύριε, και οι άγιοι σου θα σε ευλογούν. <sup>11</sup> Θα μιλήσουν για τη δόξα της βασιλείας σου, και θα μιλήσουν για τη δύναμή σου. <sup>12</sup> για να κάνουν γνωστές στους γιους των ανθρώπων τις δυνάμεις Του, και τη λαμπρή μεγαλειότητα της βασιλείας Του. <sup>13</sup> Η βασιλεία σου είναι αιώνια βασιλεία. Και η κυριαρχία Σου διαρκεί σε όλες τις γενεές. (Ψαλμός 145.10-13)

Διάφοροι συγγραφείς στην Παλαιά Διαθήκη έγραψαν εΐσης για πτυχές του βασιλείου (π.χ. Ιεζεκιήλ 20.33, Αβαδίας 21, Μιχαίας 4.7).

Έτσι, όταν ο Ιησούς άρχισε να διδάσκει το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, το άρεσο ακροατήριό Του είχε κάποια εξοικείωση με τη βασική ιδέα.

## 4. Ιούδας δεν ήταν κυριολεκτικά γιός της καταστροφής.

Ενώ πολλοί ενεργούν σαν το ευαγγέλιο να είναι αλλιώς τα καλά νέα για το πρόσωπο του Ιησού, η πραγματικότητα είναι ότι οι ακόλουθοι του Ιησού δίδασκαν το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι το μήνυμά σου έφερε ο Ιησούς.

Ο Απόστολος Παύλος έγραψε για τη Βασιλεία του Θεού και τον Ιησού.

<sup>8</sup> Και πήγε στη συναγωγή και μίλησε με τόλμη για τρεις μήνες, συλλογιζόμενος και κείθοντας για τα πράγματα της βασιλείας του Θεού (Πράξεις 19:8).

<sup>23</sup> Και πράγματι, τώρα γνωρίζω ότι όλοι εσείς, ανάμεσα στους οποίους έχω κεί κηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού (Πράξεις 20:25).

<sup>29</sup> Όταν λοιπόν του όρισαν μια μέρα, ηλθίασαν πολλοί στο κατάλυμα του, στους οποίους εξήγησε και μαρτύρησε ελίσση για τη βασιλεία του Θεού, κείθοντας τους για τον Ιησού και από τον νόμο του Μωυσή και από τους Προφήτες, από το πρωί μέχρι το βράδυ. ... <sup>31</sup> κηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού και διδάσκοντας τα πράγματα σου αφορούν τον Κύριο Ιησού Χριστό με κάθε σιγουριά, κανείς δεν του το απαγορεύει (Πράξεις 28:23,31).

Παρατηρήστε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν αφορά μόνο τον Ιησού (αν και Αυτός είναι ένα σημαντικό μέρος της), καθώς ο Παύλος δίδαξε ελίσση για τον Ιησού ξεχωριστά από αυτά σου δίδαξε για τη Βασιλεία του Θεού.

Ο Παύλος το ονόμασε ελίσση ευαγγέλιο του Θεού, αλλά αυτό ήταν ακόμα το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού.

<sup>9</sup> ... σας κηρύξαμε το ευαγγέλιο του Θεού ... <sup>12</sup> ότι θα κερμάτατε αντάξιοι του Θεού σου σας καλεί στη δική Του βασιλεία και δόξα. (1 Θεσσαλονικείς 2, 9, 12)

Ο Παύλος το ονόμασε ελίσση ευαγγέλιο του Χριστού (Ρωμαίους 1:16). Το καλό μήνυμά του Ιησού, το μήνυμά σου δίδαξε.

Σκεφτείτε ότι δεν ήταν αλλιώς ένα ευαγγέλιο για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ή αλλιώς για την προσωπική σωτηρία. Ο Παύλος είε ότι το ευαγγέλιο του Χριστού κειελάβανε την υακοή στον Ιησού, την εαστροφή Του και την κρίση του Θεού.



<sup>6</sup>... ο Θεός να ανταποδώσει με θλίψη αυτούς που σας προβληματίζουν. <sup>7</sup> και να αναλάβει εσάς που είστε ταραγμένοι, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους δυνατούς αγγέλους Του. <sup>8</sup> σε φλεγόμενη φωτιά εκδικώντας εκείνους που δεν γνωρίζουν τον Θεό, και σε εκείνους που δεν υποκούουν στο ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. <sup>9</sup> Αυτοί θα τιμωρηθούν με αιώνια καταστροφή από την παρουσία του Κυρίου και από τη δόξα της δύναμής Του. <sup>10</sup> όταν έρθει, εκείνη την ημέρα, για να δοξαστεί στους αγίους Του και να θαυμάσει ανάμεσα σε όλους όσους πιστεύουν. Επειδή η μαρτυρία μας ανάμεσά σας πιστεύτηκε (Β' Θεσσαλονικείς 1:6-10).

Η Καινή Διαθήκη δείχνει ότι η βασιλεία είναι κάτι που θα λάβουμε, όχι ότι τώρα την κατέχουμε πλήρως.

<sup>28</sup> λαμβάνουμε ένα βασίλειο που δεν μπορεί να κλονιστεί (Εβραίους 12:28).

Μπορούμε να αντιληφθούμε και να ανυπομονούμε να γίνουμε μέρος της Βασιλείας του Θεού τώρα, αλλά δεν έχουμε εισέλθει πλήρως σε αυτήν.

Ο Παύλος επιβεβαίωσε συγκεκριμένα ότι κανείς δεν εισέρχεται πλήρως στη Βασιλεία του Θεού ως θνητός άνθρωπος, όπως συμβαίνει μετά την ανάσταση.

<sup>50</sup> Τώρα αυτό λέω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού, ούτε η διαφθορά κληρονομεί την αφθαρσία. <sup>51</sup> Ίδου, σας λέω ένα μυστήριο: Δεν θα κοιμηθούμε όλοι, αλλά όλοι θα αλλάξουμε ~ <sup>52</sup> σε μια στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, στην τελευταία σάλπιγγα. Διότι η σάλπιγγα θα ηχήσει, και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι, και εμείς θα αλλάξουμε (Α' Κορινθίους 15:50-52).

<sup>1</sup> Σας παρακαλώ λοιπόν ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος θα κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς κατά την εμφάνιση και τη βασιλεία Του

(2Τιμόθεο 4:1).

Ο Παύλος όχι μόνο το δίδαξε αυτό, αλλά ότι ο Ιησούς θα παρέδιδε τη Βασιλεία στον Θεό Πατέρα.

<sup>20</sup> Τώρα όμως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, και έγινε ο πρώτος καρπός εκείνων που κοιμήθηκαν. <sup>21</sup> Επειδή, αφού από άνθρωπο ήρθε ο θάνατος, από άνθρωπο ήρθε και η ανάσταση των νεκρών. <sup>22</sup> Διότι όπως στον Αδάμ, όλοι μεθαινούν, έτσι και στον Χριστό όλοι θα ζωντανέψουν. <sup>23</sup> Αλλά ο καθένας με τη

σειρά του. ο Χριστός ο πρώτος καρπός. μετά αυτοί σου είναι του Χριστού κατά την έλευση Του. <sup>24</sup> Έπειτα έρχεται το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό Πατέρα, όταν θέσει τέλος σε κάθε εξουσία και κάθε εξουσία και δύναμη. <sup>25</sup> Αύτοι πρέπει να βασιλεύσει έως ότου βάλει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια Του. (Α Κορινθίους 15:20-25).

Ο Παύλος δίδαξε επίσης ότι οι άδικοι (αυραβάτες εντολών) δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού.

<sup>9</sup> Δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Μην ξεγελιέστε. Ούτε πόρνοι. ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχεί. ούτε ομοφυλόφιλοι. ούτε σοδομίτες. <sup>10</sup> ούτε κλέφτες, ούτε φιλάργυροι. ούτε μέθυσοι. ούτε υβριστές, ούτε εκβιαστές θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού (Α' Κορινθίους 6:9-10).

<sup>19</sup> Τώρα είναι φανερά τα έργα της σάρκας, σου είναι: μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, αισχροπότητα. <sup>20</sup> ειδωλολατρία, μαγαεία, μίσος, φιλονικίες, ζηλιές, εκρήξεις οργής, εγωιστικές φιλοδοξίες, διχόνοιες, αιρέσεις, <sup>21</sup> φθόνος, φόνος, μίσση, γλέντια, και τα παρόμοια. <sup>22</sup> για τα οποία σας λέω εκ των προτέρων, όπως σας είπα και στο παρελθόν, ότι όσοι κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού (Γαλάτες 5:19-21).

<sup>3</sup> Γι' αυτό ξέρετε, ότι κανένας πόρνος, ακάθαρτος, ούτε φιλάνθρωπος, σου είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομία στη βασιλεία του Χριστού και του Θεού (Εφεσίους 5:5).

Ο Θεός έχει πρόθυμα και απαιτεί μετάνοια από την αμαρτία για να μορφώσει να μπει στη βασιλεία Του. Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε ότι κάποιιοι δεν θα διδάσκουν ότι το ευαγγέλιο του Ιησού είναι η αλήθεια, αλλά ένας άλλος είναι.

<sup>3</sup> Χάρη σε εσάς και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. <sup>4</sup> σου έδωσε τον εαυτό Του για τις αμαρτίες μας, για να μας ελευθερώσει από αυτή την κακή εσχάτη, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας. <sup>5</sup> στον οποίο σας είναι δόξα, για πάντα. Αμήν. <sup>6</sup> Θαυμάζω σου αφορακύνεστε τόσο σύντομα από Αυτόν σου σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού, σε ένα διαφορετικό ευαγγέλιο. <sup>7</sup> σου δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν κάποιιοι σου σας προβληματίζουν και θέλουν να διαστρεβλώσουν το ευαγγέλιο του Χριστού. <sup>8</sup> Αλλά ακόμα κι αν ερείς, ή ένας άγγελος από τον ουρανό, σας κηρύξει άλλο ευαγγέλιο από αυτό σου σας κηρύξαμε, σας είναι ανάθεμα. <sup>9</sup> Όπως είπαμε προηγουμένως, έτσι και τώρα ξαναλέω, αν κάποιος σας κηρύξει άλλο ευαγγέλιο από αυτό σου λάβατε, σας είναι ανάθεμα. (Γαλάτες 1:3-9)

<sup>3</sup> Αλλά φοβάμαι, μήπως με κάποιον τρόπο, όπως το φίδι εξαπάτησε την Εύα, με την σονηριά του, έτσι και ο νους σας διαφθαρεί από την αλθότητα που υπάρχει στον Χριστό. <sup>4</sup> Διότι, εάν αυτός που έρχεται κηρύττει έναν άλλο Ιησού, τον οποίο δεν έχετε κηρύξει, ή εάν λάβετε ένα διαφορετικό πνεύμα που δεν έχετε λάβει, ή ένα διαφορετικό ευαγγέλιο που δεν έχετε αποδεχτεί, μπορείτε κάλλιστα να το υπομείνετε! (2Κορινθίους 11:3-4)

Τι ήταν το «άλλο» και το «διαφορετικό», στην πραγματικότητα ψευδές, ευαγγέλιο.

Το ψεύτικο ευαγγέλιο έχει διάφορα μέρη.

Γενικά, το ψεύτικο ευαγγέλιο είναι να πιστεύεις ότι δεν χρειάζεται να ακούς στον Θεό και πραγματικά να αγωνίζεσαι να ζεις πιστός στον τρόπο Του ενώ ισχυρίζεσαι ότι γνωρίζεις τον Θεό (πρβλ. Ματθαίος 7:21-23). Τείνει να έχει εγωιστικό προσανατολισμό.

Το φίδι παρέσυρε την Εύα να πέσει σε ένα ψεύτικο ευαγγέλιο πριν από σχεδόν 6000 χρόνια (Γένεση 3) και οι άνθρωποι πίστευαν ότι ξέρουν καλύτερα από τον Θεό και ότι πρέπει να αποφασίσουν για το καλό και το κακό για τον εαυτό τους. Ναι, μετά την έλευση του Ιησού, το όνομά Του επισυνάπτονταν συχνά σε διάφορα ψεύτικα ευαγγέλια και αυτό συνεχίστηκε και θα συνεχιστεί μέχρι την εσοχή του τελευταίου Αντίχριστου.

Τώρα πίσω στην εσοχή του Αποστόλου Παύλου, το ψευδές ευαγγέλιο ήταν ουσιαστικά ένας γνωστικός / μυστικιστικός συνδυασμός αλήθειας και λάθους. Οι Γνωστικοί βασικά πίστευαν ότι η ειδική γνώση ήταν αυτό που χρειαζόταν για να επιτευχθεί πνευματική ενόραση, συμπεριλαμβανομένης της σωτηρίας. Οι Γνωστικοί έτειναν να πιστεύουν ότι αυτό που έκανε η σάρκα δεν είχε ιδιαίτερη συνέπεια και ήταν αντίθετοι στην υποκοή στον Θεό σε θέματα όπως το Σάββατο της εβδομάδας. Ένας τέτοιος ψευδής ηγέτης ήταν ο Σίμων Μάγος, ο οποίος προειδοποιήθηκε από τον Απόστολο Πέτρο (Πράξεις 8:18-21).

Αλλά δεν είναι εύκολο

Η Καινή Διαθήκη δείχνει ότι ο Φίλιππος δίδαξε τη Βασιλεία του Θεού.

<sup>5</sup> Τότε ο Φίλιππος κατέβηκε στην πόλη της Σαμαρείας και τους κήρυξε τον Χριστό. ... <sup>12</sup> Πίστεψαν στον Φίλιππο καθώς κήρυττε τα πράγματα σχετικά με τη βασιλεία του Θεού... (Πράξεις 8:5, 12).

Αλλά ο Ιησούς, ο Παύλος και οι μαθητές δίδαξαν ότι δεν είναι εύκολο να μπει στη Βασιλεία του Θεού.

<sup>24</sup> Και όταν ο Ιησούς είδε ότι λυπήθηκε πολύ, είπεν· «Πόσο δύσκολο είναι για εκείνους που έχουν πλούτη να μπει στην βασιλεία του Θεού!» <sup>25</sup> «ΐτι είναι ευκολότερο να περάσει η καμήλα από την τρύπα της βελόνας παρά ένας πλούσιος να μπει στη βασιλεία του Θεού».

<sup>26</sup> Και όσοι το άκουσαν είπαν· «Ποιος λοιπόν μπορεί να σωθεί».

<sup>27</sup> Εκείνος όμως είπεν· «Τα αδύνατα για τους ανθρώπους είναι δυνατά για τον Θεό»· (Λουκάς 18:24-27)

<sup>28</sup> «Πρέπει μέσα από πολλές θλίψεις να μπει στην βασιλεία του Θεού»· (Πράξεις 14:22).

<sup>3</sup> Είμαστε υποχρεωμένοι να ευχαριστούμε τον Θεό πάντα για εσάς, αδελφοί, όπως είναι

ταριαστό, επειδή η πίστη σας μεγαλώνει πάρα πολύ, και η αγάπη του καθενός από εσάς περισσεύει ο ένας για τον άλλον, <sup>4</sup> ώστε εμείς οι ίδιοι να καυχώμαστε για εσάς ανάμεσα στις εκκλησίες του Θεού για την υπομονή και την πίστη σας σε όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις που υποφέρετε. <sup>5</sup> που είναι φανερή απόδειξη της δίκαιης κρίσης του Θεού, για να λογιστείτε άξιοι της βασιλείας του Θεού, για την ομοία και υποφέρετε. <sup>6</sup> αφού είναι δίκαιο με τον Θεό να ανταποδώσουμε με θλίψη αυτούς που σας ενοχλούν, <sup>7</sup> και να ανακαλύψουμε εσάς που είστε ταραγμένοι μαζί μας όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους δυνατούς αγγέλους Του. (2Θεσσαλονικείς 1:3-7).

Λόγω των δυσκολιών, μόνο ορισμένοι καλούνται τώρα και επιλέγονται σε αυτήν την εσχή για να είναι μέρος της (Ματθαίος 22:1-14, Ιωάννης 6:44, Εβραίους 6:4-6). Άλλοι θα κληθούν αργότερα, καθώς η Βίβλος δείχνει ότι εκείνοι που λησθήθηκαν στο πνεύμα θα καταλάβουν, και όσοι αρραβονέθηκαν θα λάθουν τη διδασκαλία· (Ήσαϊας 29:24).

Ο Απόστολος Πέτρος δίδαξε ότι η βασιλεία ήταν αιώνια και ότι το ευαγγέλιο του Θεού πρέπει να υποκούεται ελεγχώς διαφορετικά θα υπάρξει κρίση.

<sup>10</sup> Γι' αυτό, αδελφοί, να είστε ακόμη πιο επιμελής για να κάνετε σίγουρη την κλήση και την εκλογή σας, γιατί αν κάνετε αυτά τα πράγματα δεν θα σκοτίζεστε ποτέ. <sup>11</sup> γιατί έτσι θα σας δοθεί άφθονη είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού (Β Πέτρου 1:10-11).

<sup>17</sup> Διότι ήρθε η ώρα να αρχίσει η κρίση από τον οίκο του Θεού. και αν ξεκινήσει πρώτα από εμάς, ποιο θα είναι το τέλος όσων δεν υ ακούουν στο ευαγγέλιο του Θεού; (1 Πέτρου 4:17).

## Τα Τελευταία Βιβλία της Βίβλου και του Βασιλείου

Η Βίβλος διδάσκει ότι ο Θεός είναι αγάπη (1 Ιωάννη 4:8, 16) και ο Ιησούς είναι Θεός (Ιωάννης 1:1, 14) - η Βασιλεία του Θεού θα έχει έναν Βασιλιά που είναι αγάπη και του οποίου οι νόμοι υστηρίζουν την αγάπη, όχι το μίσος (βρβλ. Αποκάλυψη 22:14, 15).

Η Βίβλος δείχνει επίσης ότι ο Θεός θα στείλει έναν άγγελο που θα κηρύξει το αιώνιο ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού (Αποκάλυψη 14:6-7) και στη συνέχεια έναν άλλο άγγελο για να εισηγάνει ότι παρόλο που φαίνεται μεγάλη, η Βαβυλώνα πέφτει (Αποκάλυψη 14:8-9). Αυτά τα μηνύματα θα είναι υερφυσικές εμβεβαιώσεις του ευαγγελίου που ο κόσμος θα έχει λάβει προηγουμένως ως μαρτυρα και φαίνεται να είναι παράγοντες για το μεγάλο πλήθος που έρχεται στον Θεό στο τέλος (Αποκάλυψη 7:9-14). Σε αντίθεση με την τελική βαβυλωνιακή δύναμη που θα αναδυθεί και θα πέσει (βρβλ. Αποκάλυψη 18:1-18), η τελική φάση της βασιλείας του Θεού διαρκεί για πάντα.

<sup>15</sup> Τότε ήχησε ο έβδομος άγγελος. Και ακούστηκαν δυνατές φωνές στον ουρανό, που έλεγαν: Τα βασίλεια αυτού του κόσμου έγιναν βασίλεια του Κυρίου μας και του Χριστού του, και θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. (Αποκάλυψη 11:15).

Ο Ιησούς θα βασιλέψει στο βασίλειο. Και η Βίβλος αποκαλύπτει δύο από τους τίτλους Του.

<sup>16</sup> Και έχει στο χιτώνα του και στο μηρό Του ένα όνομα γραμμένο. ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ (Αποκάλυψη 19:16).

Είναι όμως ο Ιησούς ο μόνος που θα βασιλέψει. Προσέξτε αυτό το απόσπασμα:

<sup>4</sup> Και είδα θρόνους, και κάθισαν πάνω τους, και τους ανατέθηκε η κρίση. Τότε είδα τις ψυχές εκείνων που είχαν αποκεφαλιστεί για τη μαρτυρία τους στον Ιησού και για τον λόγο του Θεού, που δεν είχαν προσκυνήσει το θηρίο ή την εικόνα του και δεν είχαν λάβει το σημάδι του στα μέτωπά τους ή στα χέρια τους. Και έζησαν και βασιλεύσαν μαζί με τον Χριστό για χίλια χρόνια. . . <sup>6</sup> Μακάριος και άγιος αυτός που έχει μέρος στην πρώτη ανάσταση. Πάνω σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία, αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν μαζί Του χίλια χρόνια (Αποκάλυψη 20:4, 6)

Οι αληθινοί Χριστιανοί θα αναστηθούν για να βασιλέψουν μαζί με τον Χριστό για χίλια χρόνια. Έπειδή η βασιλεία θα διαρκέσει για πάντα (Αποκάλυψη 11:15), αλλά αυτή η βασιλεία που αναφέρθηκε ήταν μόνο χίλια χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα ως την πρώτη φάση του βασιλείου - τη φυσική, τη χιλιετή, φάση σε αντίθεση με την τελική, το νευρατική, φάση.

Μερικά γεγονότα αναφέρονται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης ως συμβάντα μεταξύ της χιλιετίας και της τελευταίας φάσης της Βασιλείας του Θεού.

<sup>7</sup> Τώρα, όταν συμπληρωθούν τα χίλια χρόνια, ο Σατανάς θα αφελευθερωθεί από τη φυλακή του <sup>8</sup> και θα βγει για να εξαπατήσει τα έθνη που βρίσκονται στις τέσσερις γωνίες της γης, τον Γωγ και τον Μαγώγ, για να τους συγκεντρώσει για να πολεμήσουν, ο αριθμός των οποίων είναι την άμμο της θάλασσας. ... <sup>11</sup> Τότε είδα έναν μεγάλο λευκό θρόνο και Αυτόν που καθόταν πάνω του, από το πρόσωπο του οποίου έφυγαν η γη και ο ουρανός. Και δεν βρέθηκε θέση για αυτούς. <sup>12</sup> Και είδα τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, να στέκονται μπροστά στον Θεό, και τα βιβλία άνοιξαν. Και άνοιξε ένα άλλο βιβλίο, που είναι το Βιβλίο της Ζωής. Και οι νεκροί κρίθηκαν σύμφωνα με τα έργα τους, σύμφωνα με όσα ήταν γραμμένα στα βιβλία. <sup>13</sup> Η θάλασσα παρέδωσε τους νεκρούς που ήταν μέσα της, και ο Θάνατος και ο Άδης παρέδωσαν τους νεκρούς που ήταν μέσα τους. Και κρίθηκαν, ο καθένας σύμφωνα με τα έργα του. <sup>14</sup> Τότε ο Θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. <sup>15</sup> Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο Βιβλίο της Ζωής, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς (Αποκάλυψη 20:7-8, 11-15).

Το Βιβλίο της Αποκάλυψης δείχνει ότι θα υπάρξει μια μεταγενέστερη φάση που θα έρθει μετά τη χιλιετή βασιλεία και μετά τον δεύτερο θάνατο.

<sup>1</sup> Τώρα είδα έναν νέο ουρανό και μια νέα γη, γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν παρέλθει. Είσης δεν υπήρχε μια θάλασσα. <sup>2</sup> Τότε εγώ, ο Ιωάννης, είδα την ιερή πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό από τον Θεό, προετομασμένη σαν νύφη στολισμένη για τον άντρα της. <sup>3</sup> Και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει: Ίδού, η σκηνή του Θεού είναι με τους ανθρώπους, και θα κατοικήσει μαζί τους, και αυτοί θα είναι λαός του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους και θα είναι ο Θεός τους. <sup>4</sup> Και ο Θεός θα σκουίσει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, δεν θα υπάρχει μια θάνατος, ούτε θλίψη, ούτε κλάμα. Δεν θα υπάρχει μια πόνος, γιατί τα προηγούμενα έβρασαν. (Αποκάλυψη 21:1-4)

<sup>1</sup> Και μου έδειξε ένα καθαρό ποτάμι από νερό της ζωής, καθαρό σαν κρύσταλλο, που βγαίνει από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου. <sup>2</sup> Στη μέση του δρόμου του, και εκατέρωθεν του ποταμού, ήταν το δέντρο της ζωής, που έφερε δώδεκα

καρμούς, και κάθε δέντρο έδινε τον καρμό του κάθε μήνα. Τα φύλλα του δέντρου ήταν για τη θεραπεία των εθνών. <sup>3</sup>Και δεν θα υπάρξει πλέον κατάρρα, αλλά ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα σε αυτόν, και οι δούλοι Του θα τον υπηρετούν. <sup>4</sup>Θα δουν το πρόσωπό του, και το όνομά του θα είναι στα μέτωπά τους. <sup>5</sup> Δεν θα υπάρχει νύχτα εκεί. Δεν χρειάζονται ούτε λυχνάρι ούτε φως του ήλιου, γιατί ο Κύριος ο Θεός τους δίνει φως. Και θα βασιλεύουν για πάντα και για πάντα. (Αποκάλυψη 22:1-5)

Προσέξτε ότι αυτή η βασιλεία, η οποία είναι μετά τα χίλια χρόνια, περιλαμβάνει τους δούλους του Θεού και διαρκεί για πάντα. Η Αγία Πόλη, που ετοιμάστηκε στον ουρανό, θα φύγει από τον ουρανό και θα κατέβει στη γη. Αυτή είναι η αρχή της τελικής φάσης της Βασιλείας του Θεού. Ένας καιρός χωρίς ΑΛΛΟ ΠΟΝΟ Ή ΒΑΣΗ!

Οι άραοι θα κληρονομήσουν τη γη (Ματθαίος 5:5) και τα πάντα (Αποκάλυψη 21:7). Η γη, συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Πόλης που θα βρίσκεται πάνω της, θα είναι καλύτερη επειδή οι τρόποι του Θεού θα εφαρμοστούν. Συνειδητοποιώ ότι:

<sup>7</sup>Η αύξηση της κυβέρνησής Του και η ειρήνη δεν θα έχει τέλος (Ησαΐας 9:7).

Σαφώς θα υπάρξει ανάπτυξη μετά την έναρξη της τελικής φάσης της Βασιλείας του Θεού, καθώς όλοι θα ακούουν στην κυβέρνηση του Θεού.

Αυτή θα είναι η πιο ένδοξη στιγμή.

<sup>9</sup>Αλλά όπως είναι γραμμένο: -Το μάτι δεν είδε, ούτε το αυτί άκουσε, ούτε μπόηκε στην καρδιά του ανθρώπου όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν... <sup>10</sup>Αλλά ο Θεός μας τα έχει αποκαλύψει μέσω του Πνεύματός Του (Α΄ Κορινθίους 2:9-10). Είναι καιρός αγάπης, χαράς και αιώνιας μαρτυρίας. Θα είναι μια φανταστική στιγμή! Η Βασιλεία του Θεού θα κάνει μια φανταστικά καλύτερη αιωνιότητα. Δεν θέλετε να έχετε το δικό σας ρόλο σε αυτό.

## 5. Ζημάς και αφανισμού αλλά όλα αυτά ήταν ταυτόσημα της ζωής

Σκέφτηκαν οι πρώτοι καθηγητές του Χριστού ότι έπρεπε να κηρύξουν το ευαγγέλιο μιας κυριολεκτικής Βασιλείας του Θεού.

Ναί.

Πριν από χρόνια, σε μια διάλεξη που έδωσε ο καθηγητής *Burt Ehrman* του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, τόνιζε εναειληγμένα και σωστά, ότι σε αντίθεση με τους περισσότερους ομολογούμενους Χριστιανούς σήμερα, ο Ιησούς και οι πρώτοι ακόλουθοί Του διακήρυξαν τη Βασιλεία του Θεού. Αν και η συνολική κατανόηση του Χριστιανισμού από τον Δρ. Έρμαν διαφέρει πολύ από αυτήν της *Συνεχιζόμενης Εκκλησίας* του Θεού, θα συμφωνούσαμε ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας είναι αυτό που διακήρυξε ο ίδιος ο Ιησούς και στο οποίο ήσταν οι οπαδοί Του. Θα συμφωνούσαμε επίσης ότι πολλοί ισχυριζόμενοι Χριστιανοί σήμερα δεν το κάνουν Καταλαβαίνω ότι.

Η αρχαιότερη διατηρητέα γραφή και κήρυγμα μετά την Καινή Διαθήκη

Το Βασίλειο του Θεού ήταν ένα σημαντικό μέρος αυτού που υποστηρίζεται ότι είναι το παλαιότερο πλήρες χριστιανικό κήρυγμα που έχει διασωθεί. (*Helmes MCM Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, σελ. 102*). Αυτό το αρχαίο χριστιανικό κήρυγμα περιέχει αυτές τις δηλώσεις σχετικά:

<sup>65</sup> Γνωρίζετε επίσης, αδελφοί, ότι η παραμονή μας στον κόσμο της σάρκας είναι ασήμαντη και μαροδική, αλλά η υποσχηση του Χριστού είναι μεγάλη και θαυμαστή: ανάσταση στην ερχόμενη βασιλεία και ζωή αιώνια.

Η παραπάνω δήλωση δείχνει ότι η βασιλεία δεν είναι τώρα, αλλά θα έρθει και θα είναι αιώνια. Επλέον, αυτό το αρχαίο κήρυγμα αναφέρει:

<sup>69</sup> Τώρα, αν ακόμη και τέτοιοι δίκαιοι άνθρωποι όπως αυτοί δεν είναι σε θέση, μέσω των δικών τους δικαίων πράξεων, να σώσουν τα παιδιά τους, πια διαβεβαίωση έχουμε να μούμε στη βασιλεία του Θεού εάν αστύχουμε να διατηρήσουμε το βάπτισμά μας καθαρό και αμόλυτο. Ή πιος θα είναι ο συνήγορός μας, αν δεν έχουμε βρεθεί να έχουμε ιερά και δίκαια έργα. <sup>96</sup> Ας αγαπάμε λοιπόν ο ένας τον άλλον, για να μούμε όλοι στη βασιλεία του Θεού. <sup>147</sup> Επομένως, αν γνωρίζουμε τι είναι σωστό στα ράτια του Θεού, θα εισέλθουμε στη βασιλεία του και θα λάβουμε τις υποσχέσεις που δεν άκουσε το αυτί ούτε το μάτι είδε ούτε η καρδιά του ανθρώπου φαντάστηκε.



<sup>12.1</sup> Ας περιμένουμε λοιπόν ώρα με την ώρα τη βασιλεία του Θεού με αγάπη και δικαιοσύνη. αφού δεν γνωρίζουμε την ημέρα της εμφάνισης του Θεού. <sup>12.6</sup> λέει. η βασιλεία του Πατέρα μου θα έρθει.

Οι άρα άνω δηλώσεις δείχνουν ότι χρειάζεται αγάπη μέσω της σωστής ζωής, ότι ακόμα δεν έχουμε εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού και ότι συμβαίνει μετά την ημέρα της εμφάνισης του Θεού -δηλαδή μετά την εστροφή του Ιησού ξανά. Είναι η βασιλεία του Πατέρα και η βασιλεία δεν είναι μόνο ο Ιησούς.

Είναι ενδιαφέρον ότι το αλαιότερο φαινομενικά χριστιανικό κήρυγμα που ο Θεός έστρεψε να εμβιώσει διδάσκει την ίδια Βασιλεία του Θεού που διδάσκει η Καινή Διαθήκη και η Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού τώρα είναι πιθανό να είναι από μια πραγματική Εκκλησία του Θεού. αλλά Οι περιορισμένες γνώσεις μου στα ελληνικά περιορίζουν την ικανότητά μου να κάνω μια πιο σταθερή δήλωση).

Οι ηγέτες της εκκλησίας του δεύτερου αιώνα και το Ευαγγέλιο του Βασιλείου

Ας σημειωθεί στις αρχές του 2ου αιώνα ότι ο Παπίας, ακροατής του Ιωάννη και φίλος του Πολύκαρου και θεωρούμενος άγιος από τους Ρωμαιοκαθολικούς, δίδασκε το χιλιετές βασίλειο. Ο Ευσέβιος κατέγραψε ότι ο Παπίας δίδασκε.

... θα υάρξει μια χιλιετία μετά την ανάσταση από τους νεκρούς, όταν η προσωπική βασιλεία του Χριστού θα εγκαθιδρυθεί σε αυτή τη γη. (*Fragments of Papias, V. J. Λείτε ελσης Eusebius, Church History, Book 3, 36.6.6.19, 12*)

Ο Παπίας δίδαξε ότι αυτή θα ήταν μια εσοχή μεγάλης αφθονίας.

Με τον ίδιο τρόπο, έλεε /ότι ένας κόκκος σιταριού θα έβγαζε δέκα

χίλια στάχυα, και ότι κάθε στάχυ θα είχε δέκα χιλιάδες κόκκους, και κάθε κόκκος θα έδινε δέκα λίβρες διαυγές, αγνό, εκλεκτό αλεύρι, και ότι τα ρηλα, οι σπόροι και το γρασίδι θα παράγουν σε άρμόσιες αναλογίες, και ότι όλα τα ζώα, που τρέφονταν τότε μόνο με τις παραγωγές της γης, θα γίνονταν ειρηνικά και αρμονικά και θα ήταν τέλεια υσταγμένα στον άνθρωπο. Η καρτυρία για αυτά τα άγατα φέρεται γραπτός από τον Παπία, έναν αρχαίο άνθρωπο, που ήταν ακροατής του Ιωάννη και φίλος του Πολύκαρου, στο τέταρτο από τα βιβλία του, γιατί έντε βιβλία συνέθεσε αυτός... ] (*Fragments of Papias, VJ*)

Η μετά την Καινή Διαθήκη Επιστολή προς Κορινθίους αναφέρει:

<sup>42,1-3</sup> Οι Απόστολοι έλαβαν το Ευαγγέλιο για εμάς από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός στάλθηκε από τον Θεό. Τότε λοιπόν ο Χριστός είναι από τον Θεό και οι Απόστολοι είναι από τον Χριστό. Και οι δύο λοιπόν προήλθαν από το θέλημα του Θεού με την καθορισμένη σειρά. Έχοντας λάβει λοιπόν μια εντολή, και έχοντας βεβαιωθεί πλήρως μέσω της ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και εμβεβαιωμένοι στον λόγο του Θεού με πλήρη βεβαιότητα για το Άγιο Πνεύμα, βγήκαν με τα χαρμόσυνα νέα ότι θα έρθει η βασιλεία του Θεού.

Ο Πολύκαρος της Σμύρνης ήταν ένας πρωτοχριστιανός ηγέτης, ο οποίος ήταν μαθητής του Ιωάννη, του τελευταίου από τους αρχικούς αποστόλους που πέθανε. Πολύκαρος γ. 120-135 μ.Χ. διδάσκονται .

Μακάριοι οι φτωχοί και οι διωκόμενοι για χάρη της δικαιοσύνης, γιατί δική τους είναι η βασιλεία του Θεού. Πολύκαρος Επιστολή προς Φιλιππησίους, Κεφ. Β΄: Από *Ante-Nicene Fathers, Τόμος 1* όπως εμπελήθηκε ο *Alexander Roberts* © ο *James Donaldson*, Αμερικανική Έκδοση, 1885)

Γνωρίζοντας, λοιπόν, ότι ο Θεός δεν κοροϊδεύεται, οφείλουμε να υπατάξουμε αντάξιοι της εντολής και της δόξας Του... Διότι είναι καλό να αποκοιμούνται από τις ελθούσες σου ναάρχουν στον κόσμο, αφού κάθε ελθούσα πολεμά εναντίον το πνεύμα. Και ούτε πόρνοι, ούτε θηλυκοί, ούτε κακοήσιοι του εαυτού τους με την ανθρωπότητα, δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού, ούτε εκείνοι που κάνουν πράγματα ασυνεπή και ανάρμοστα. (*Ibid.*, Κεφάλαιο 9)

Ας Τον υπηρετήσουμε λοιπόν με φόβο και με κάθε ευλάβεια, όπως ακριβώς μας πρόσταξε ο Ίδιος, και ως απόστολοι σου μας κήρυξαν το Ευαγγέλιο και ως προφήτες σου κήρυξαν προκαταβολικά την έλευση του Κυρίου. (*Ibid.*, Κεφάλαιο 9, 9)

Όπως και άλλοι στην Καινή Διαθήκη, ο Πολύκαρος δίδαξε ότι οι δίκαιοι, όχι οι παραβάτες εντολών, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού.

Τα ακόλουθα ισχυρίστηκε επίσης ότι διδάχθηκαν από τον Πολύκαρο:

Και το ερόμενο Σάββατο είτε. Ακούστε την προτροπή μου, αγαπημένα παιδιά του Θεού. Σας ορκίστηκα όταν ήταν παρόντες οι ελσκοί, και τώρα άλι σας προτρέπω όλους να βαδίζετε με ευφρέσια και άξια στην οδό του Κυρίου... Προσέχετε, και άλι να είστε έτοιμοι, ας μη βαρύνουν οι καρδιές σας, η νέα εντολή Όσον αφορά την αγάπη ο ένας προς τον άλλον, η έλευση Του ξαφνικά φανερώνεται σαν ταχεία αστραπή, η μεγάλη κρίση με φωτιά, η αιώνια ζωή, το αθάνατο βασίλειό Του. Και όλα όσα διδάσκονται από τον Θεό γνωρίζετε, όταν

ερευνάτε τις θεόπνευστες Γραφές, χαράξτε με τη γραφίδα του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές σας, ώστε οι εντολές να μείνουν ανεξίτηλες μέσα σας..  
(*Life of Polycarp, Chapter 24, J.B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, τ. 3.2, 1889, σελ. 488-506*)

Μελίτων των Σάρδεων, που ήταν αρχηγός της Εκκλησίας του Θεού, γ. 170 μ.Χ., διδάσκεται.

Γιατί πράγματι ο νόμος που εκδόθηκε στο ευαγγέλιο - ο παλιός στο νέο, και οι δύο βγαίνουν μαζί από τη Σιών και την Ιερουσαλήμ, και η εντολή που εκδόθηκε στη χάρη, και ο τύπος στο τελικό προϊόν, και το αρνί στον Υιό, και το πρόβατο στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος στον Θεό...

Αλλά το ευαγγέλιο έγινε η εξήγηση του νόμου και του νόμου

εκλήρωση, ενώ η εκκλησία έγινε η αποθήκη της αλήθειας...

Αυτός είναι που μας ελευθέρωσε από τη σκλαβιά στην ελευθερία, από το σκοτάδι στο φως, από τον θάνατο στη ζωή, από την τυραννία σε ένα αιώνιο βασίλειο. (*Melito, Homily On the Passover, Στίχοι 7, 40, 68. Μετάφραση από Kenix: The Journal of Online Theology, <http://www.kenix.com/documents/KenixOATNT1.asp>*)

Έτσι, η Βασιλεία του Θεού ήταν γνωστό ότι ήταν κάτι αιώνιο, και όχι απλώς η σημερινή Χριστιανική ή Καθολική Εκκλησία και περιλάμβανε τον νόμο του Θεού.

γραφή στα μέσα του τέλους του δεύτερου αιώνα προτρέπει τους ανθρώπους να κοιτάξουν προς το βασίλειο.

Γι' αυτό, κανένας από εσάς ας μην απορρίπτεται να ούτε να κοιτάζει προς τα πίσω, αλλά να πλησιάζει πρόθυρα στο Ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού.  
(*Roman Clement, Recognitions, Book V, Chapter 62C, Απόστολα από τους Πατέρες της Auto-Miscne, Τόμος 8, Εργεσία Alexander Roberts & James Donaldson, Αμερικανική Έκδοση, 1886*)

Επιπλέον, ενώ προφανώς δεν γράφτηκε από κάποιον στην αληθινή εκκλησία, η γραφή των μέσων του δεύτερου αιώνα με τίτλο *The Shepherd of Hermas* στη μετάφραση των Roberts & Donaldson χρησιμοποιεί την έκφραση -βασίλειο του Θεού- δεκατέσσερις φορές.

αληθινοί Χριστιανοί, ακόμη και πολλοί που μόνο ομολογούν τον Χριστό, γνώριζαν κάτι για τη Βασιλεία του Θεού τον δεύτερο αιώνα.

Ακόμη και ο καθολικός και ο ανατολικός ορθόδοξος άγιος Ειρηναίος κατάλαβε ότι μετά την ανάσταση οι Χριστιανοί θα έμειναν στη Βασιλεία του Θεού. Προσέξτε τι έγραψε. γ. 180μ.Χ.:

Δότι τέτοια είναι η κατάσταση εκείνων που άσπεσαν, αφού σε αυτούς μένει συνεχώς το Άγιο Πνεύμα που δόθηκε από Αυτόν στο βάπτισμα, και συγκρατείται από τον παραλήπτη, εάν περατά με αλήθεια και αγιότητα και δικαιοσύνη και υμωνή. Δότι αυτή η ψυχή έχει ανάσταση σε αυτούς που πιστεύουν, το σώμα παίρνει πάλι την ψυχή και μαζί με αυτήν, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ανασταίνεται και εισέρχεται στη βασιλεία του Θεού. (Irenaeus, *St. Επισκοπος της Λυών*, Μετάφραση από τα Αρμενικά από *Hermitage Robinson*, Η Επίδειξη του Αποστολικού Κηρύγματος, Κεφάλαιο 42, *Wells, Somerset*, Οκτ. 1879, Όπως δημοσιεύτηκε στο *SOULS FOR PROMOTION OF THE EVANGELIUM IN THE NEA YOPKH*, *FIVE MONTHS*, 1920).

Ο Θεόφιλος Αντιοχείας δίδαξε:

Αναφέρω μόνο την καλοσύνη Του, αν Τον αποκαλώ Βασιλεία, αναφέρω μόνο τη δόξα Του... Γιατί, αν τον είχε κάνει θάνατο από την αρχή, θα τον είχε κάνει Θεό. ... Ούτε, λοιπόν, ούτε θάνατο ούτε ακόμη θνητό τον έκανε, αλλά, όπως είπαμε παραπάνω, ικανό και για τα δύο, ώστε αν κλίνει στα πράγματα της αθανασίας, τηρώντας την εντολή του Θεού, να λάβει ως ανταμοιβή από Αυτόν την αθανασία και να γίνει Θεός. (Θεόφιλος, Προς Αυτόλυκο, 1.3, 2.27)

Ο καθολικός άγιος, Ιππόλυτος, στις αρχές του τρίτου αιώνα, έγραψε:

Και θα λάβεις τη βασιλεία των ουρανών, εσύ που, ενώ κατοικούσες σε αυτή τη ζωή, γνώρισες τον Ουράνιο Βασιλιά. Και θα είσαι σύντροφος της Θεότητας, και συγκληρονόμος με τον Χριστό, δεν θα είσαι πια σκλαβωμένος από θόθους ή άθη, και πτό ξανά χαμένος από αρρώστιες. Δότι έγινες Θεός, γιατί ό,τι βάσανα υμωστές όσο ήσουν άντρας, αυτά σου τα έδωσε, ειδή ήσουν θνητός, αλλά ό,τι είναι σύμφωνο με τον Θεό να μεταδώσεις, αυτά ο Θεός υμωσχέθηκε να σου δώσει, ειδή εσύ έχουν θεωθεί και γεννηθεί στην αθανασία. Ιππόλυτος, Διάψευση όλων των αιρέσεων, Βιβλίο Χ, Κεφάλαιο 30)

Ο στόχος για τους ανθρώπους είναι να θεοποιηθούν στην ερχόμενη Βασιλεία του Θεού.

Προβλήματα κατά τον δεύτερο και τον τρίτο αιώνα

Παρά την ευρεία αφοδοχή του, τον δεύτερο αιώνα, ένας αστάτης ηγέτης κατά του νόμου ονόματι Μάρσιον σηκώθηκε. Ο Μαρκίων δίδαξε ενάντια στο νόμο του Θεού, το Σάββατο και την κυριολεκτική Βασιλεία του Θεού. Αν και καταγγέλθηκε από τον Πολύκαρο και άλλους, είχε επαφή με την Εκκλησία της Ρώμης για αρκετό καιρό και φαινόταν να ασκεί επιρροή εκεί.

Τον δεύτερο και τρίτο αιώνα, οι αλληγοριστές καθιερώθηκαν στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος). Πολλοί αλληγοριστές αντιτάχθηκαν στο δόγμα του ερχόμενου βασιλείου. Παρατηρήστε την αναφορά για μερικούς από αυτούς τους αλληγοριστές:

Ο Διονύσιος γεννήθηκε από ευγενή και εύπορη ειδωλολατρική οικογένεια στην Αλεξάνδρεια και μορφώθηκε στη φιλοσοφία τους. Άφησε τα ειδωλολατρικά σχολεία για να γίνει μαθητής του Αριγένη, τον οποίο διαδέχθηκε στη διεύθυνση του κατηχητικού σχολείου της Αλεξάνδρειας...

Ο Κλήμης, ο Αριγένης και η Γνωστική σχολή διέφθειραν τα δόγματα των ιερών χρησμών με τις φανταστικές και αλληγορικές ερμηνείες τους... απέκτησαν για τους εαυτούς τους το όνομα «Αλληγοριστές». Ο Νέος σολέμνησε δηόσια τους αλληγοριστές και υποστήριξε ότι θα υπάρξει βασιλεία του Χριστού στη γη...

Ο Διονύσιος διαφώνησε με τους οπαδούς του Νέου και σύμφωνα με την αφήγηση του... «... μία τέτοια κατάσταση όπως τώρα υπάρχει στο βασίλειο του Θεού». Αυτή είναι η πρώτη αναφορά της βασιλείας του Θεού που υπάρχει στην παρούσα κατάσταση των εκκλησιών...

Ο Νέος επέληξε το σφάλμα τους, δείχνοντας ότι η βασιλεία των ουρανών δεν είναι αλληγορική, αλλά είναι η κυριολεκτικά ερχόμενη βασιλεία του Κυρίου μας στην ανάσταση στην αιώνια ζωή...

Έτσι, η ιδέα του βασιλείου που ήρθε στη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων συλλήφθηκε και παρουσιάστηκε στη Γνωστική σχολή των αλληγοριστών στην Αίγυπτο, 200-250 μ.Χ., έναν ολόκληρο αιώνα πριν οι είσοχοι της αυτοκρατορίας αρχίσουν να θεωρούνται ως κάτοχοι του θρόνου. ...

Ο Κλήμης συνέλαβε την ιδέα της βασιλείας του Θεού ως μια κατάσταση αληθινής νοητικής γνώσης του Θεού. Ο Αριγένης το παρουσίασε ως πνευματικό νόμα που κρύβεται στο απλό γράμμα των Γραφών. (*Ward, Henry Dana, The Gospel of the Kingdom: A Kingdom Not of this World, Not in this World, But to Come in the Heavenly Country, of the Resurrection from the Dead and of the Restitution of All Things.* Έκδοση Claxton, Revison © Hoffefinger, 1870, σελ. 124-125)

Έτσι, ενώ ο ελίσκοσος Νέσος δίδασκε το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, οι αλληγοριστές προσάθησαν να καταλήξουν σε μια ψευδή, λιγότερο κυριολεκτική, κατανόησή του. Την ίδια περίπτωση προσάθησε να καταολελήσει και τα λάθη των αλληγορητών ο ελίσκοσος Ιεραδόμεως Ασολλινάρης. Όσοι είναι αληθινά στην Εκκλησία του Θεού υοστήριξαν την αλήθεια της κυριολεκτικής Βασιλείας του Θεού σε όλη την ιστορία.

## **Ο *Herbert W. Armstrong* Αίδαξε το Ευαγγέλιο του Βασιλείου, *Plus***

Τον 20<sup>ο</sup> αιώνα, ο αείληστος *Herbert W. Armstrong* έγραψε:

Επειδή αέρριψαν το ευαγγέλιο του Χριστού. . . . ο κόσμος έπρεε να αντικαταστήσει κάτι άλλο στη θέση του. Έπρεε να εφεύρουν ένα λαστό/ Ακουσάμε, λοιόν, να λέγεται η βασιλεία του Θεού ως αλώς μια όμορφη κοινοτοία - ένα ωραίο συναίσθημα στις ανθρώπινες καρδιές - σου την ανάγκη σε ένα αιθέριο, εξωπραγματικό ΤΙΠΟΤΑ/ Άλλοι έχουν παραοιήσει ότι η -ΕΚΚΛΗΣΙΑ- είναι το βασίλειο. . . Ο προφήτης Δανιήλ, ο οσός έζησε 600 χρόνια πριν από τον Χριστό, γνώριζε ότι η βασιλεία του Θεού ήταν ένα πραγματικό βασίλειο -- μια κυβέρνηση σου κυβερνούσε

κυριολεκτικά ΑΝΘΡΩΠΟΙ στη γη. . .

Εδώ . . . είναι η εξήγηση του Θεού για το τι ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. -Και στις ηέρες αυτών των βασιλιάδων... - εδώ μλάμε για τα δέκα δάχτυλα των οδιών, μέρος από σίδηρο και μέρος από εύθραυστο ηλό. Αυτό, συνδέοντας την προφητεία με το Δανιήλ 7, και την Αοκάλυψη 13 και 17, αναφέρεται στις νέες ΗΝΔΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ σου σχηατίζονται τώρα. . . μροστά στα μάτια σου/ Το εδάφιο Αοκάλυψη 17:12 ξεκαθαρίζει τη λεπτομέρεια ότι θα είναι μια ένωση ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Ή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ σου (Αοκ. 17:8) θα αναστήσει την αλιά ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ . . .

Όταν έρχεται ο Χριστός, έρχεται ως ΒΑΣΙΛΕΑΣ των βασιλιάδων, κυβερνώντας ολόκληρη τη γη (Αοκ. 19:11-16), και ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ -- το ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -- είε ο Δανιήλ, είναι να ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ όλα αυτά τα εγκόσμια βασίλεια. Το εδάφιο Αοκάλυψη 11:15 το δηλώνει με αυτά τα λόγια: -Τα βασίλεια αυτού του κόσμου έγιναν ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ, και θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων--/ Αυτό είναι ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Είναι το ΤΕΛΟΣ των σημερινών κυβερνήσεων -- ναι, ακόη και των Ηνωένων Πολιτειών και των βρετανικών εθνών. Τότε θα γίνουν τα βασίλεια -- οι ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ -- του Κυρίου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, τότε ΒΑΣΙΛΕΑΣ των βασιλιάδων σε ολόκληρη τη γη. Αυτό καθιστά αολύτως

Σαφές το γεγονός ότι το ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ είναι κυριολεκτικά ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Όπως και η Χαλδαϊκή Αυτοκρατορία ήταν ΒΑΣΙΛΕΙΟ -- όπως και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν ΒΑΣΙΛΕΙΟ -- έτσι και το ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ είναι κυβέρνηση. Είναι να αναλάβουμε την ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ των ΕΘΝΩΝ του κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ για να είναι ΒΑΣΙΛΕΑΣ -- ΚΥΒΕΡΝΗΣ/

Ο ίδιος Ιησούς Χριστός που κέρρατησε πάνω από τους λόφους και τις κοιλάδες των Αγίων Τόπων και τους δρόμους της Ιερουσαλήμ πριν από περισσότερα από 1.900 χρόνια έρχεται ξανά. Είπε ότι θα ξανάρθει. Αφού σταυρώθηκε, ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς μετά από τρεις ημέρες και τρεις νύχτες (Ματθ. 12:40. Πράξεις 2:32. Α΄ Κορ. 15:3-4). Ανέβηκε στον Θρόνο του Θεού. Τα κεντρικά γραφεία της Κυβέρνησης του Σύμπαντος (Πράξεις 1:9-11. Εβρ. 1:3. 8:1. 10:12. Αποκ. 3:21).

Είναι ο -ευγενής- της παραβολής που πήγε στο θρόνο του

Ο Θεός - η γακρινή χώρα - να στεφθεί ως Βασιλιάς των βασιλιάδων σε όλα τα έθνη και μετά να εμστρέψει στη γη (Λουκάς 19:12-27).

Και άλι, είναι στον ουρανό μέχρι τους καιρούς της αποκατάστασης των πάντων- (Πράξεις 3:19-21). Αποκατάσταση σημαίνει αναφορά σε προηγούμενη κατάσταση ή κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, η αποκατάσταση της διακυβέρνησης του Θεού στη γη, και επομένως, η αποκατάσταση της γαγκόσμιας ειρήνης και των ουτομικών συνθηκών.

Η σημερινή γαγκόσμια αναταραχή, οι κλιμακούμενοι πόλεμοι και οι διαμάχες θα κορυφωθούν σε τόσο μεγάλες γαγκόσμιες δυσκολίες που, αν δεν παρέμβει ο Θεός, καμία ανθρώπινη σάρκα δεν θα σωθεί ζωντανή (Ματθ. 24:22). Στο αποκορύφωμά της, όταν η καθυστέρηση θα είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση όλης της ζωής από αυτόν τον πλανήτη, ο Ιησούς Χριστός θα εμστρέψει. Αυτή τη φορά έρχεται ως θεϊκός Θεός. Έρχεται με όλη τη δύναμη και τη δόξα του Πηλουργού που κυβερνά το σύμπαν. (Ματθ. 24:30, 25:31.) Έρχεται ως Βασιλιάς των βασιλιάδων και Κύριος των κυρίων- (Αποκ. 19:16), για να ιδρύσει την γαγκόσμια υπερκυβέρνηση και να κυβερνήσει όλα τα έθνη με μια σιδερένια ράβδο - (Αποκ. 19:15, 12:5)...

### **Χριστός ανεμθύμητος,**

Αλλά θα φωνάξει η ανθρωπότητα από χαρά και θα τον υποδεχτεί με ξέφρενη έκσταση και ενθουσιασμό - θα το κάνουν ακόμη και οι εκκλησίες του παραδοσιακού Χριστιανισμού.

Αυτοί δεν θα/θα πιστέψουν, επειδή οι ψεύτικοι λειτουργοί του Σατανά (Β΄ Κορ. 11:13-15) τους έχουν εξαπατήσει, ότι είναι ο Αντίχριστος. Οι εκκλησίες και τα έθνη θα θυρώσουν με τον ερχομό του (Αποκ. 11:15 με 11:18), και οι στρατιωτικές δυνάμεις θα προσαθήσουν πραγματικά να τον πολεμήσουν για να τον καταστρέψουν (Αποκ. 17:14)!

Τα έθνη θα εμπλακούν στην κορυφαία μάχη του ερχόμενου Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με το μέτωπο της μάχης στην Ιερουσαλήμ (Ζαχ. 14:1-2) και τότε ο Χριστός θα επιστρέψει. Με υπερφυσική δύναμη θα πολεμήσει εναντίον εκείνων των εθνών που πολεμούν εναντίον του (εδάφιο 3). Θα τους νικήσει ολοκληρωτικά (Αποκ. 17:14)! Τα πόδια του θα σταθούν εκείνη την ημέρα στο όρος των Ελαιών, σε πολύ μικρή απόσταση ανατολικά της Ιερουσαλήμ (Ζαχ. 14:4). (Armstrong H.W. *The Mystery of the Ages*, 1984)

Η Βίβλος δηλώνει ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει και θα νικήσει, ωστόσο πολλοί θα πολεμήσουν εναντίον Του (Αποκάλυψη 19:19). Πολλοί θα ισχυριστούν (με βάση την κακή κατανόηση της Βιβλικής προφητείας, αλλά εν μέρει λόγω ψευδοπροφητών και μυστικιστών) ότι ο Ιησούς που επιστρέφει είναι ο τελικός Αντίχριστος!

Το παρακάτω είναι έλση από τον *Herbert Armstrong*:

Αληθινή θρησκεία -- η αλήθεια του Θεού ενδυναμώνει με την αγάπη του Θεού που μεταδίδεται από το Άγιο Πνεύμα...ΧΑΡΑ ΑΠΕΙΡΗΤΗ της γνώσης του Θεού και του Ιησού Χριστού -- της γνώσης της ΑΛΗΘΕΙΑΣ -- και της ζεστασιάς της θεϊκής ΑΓΑΠΗΣ του Θεού!...

Οι διδασκαλίες της αληθινής Εκκλησίας του Θεού είναι αλώως αυτές της ζωής με κάθε λόγο -- της Αγίας Γραφής...

Οι άνθρωποι θα στραφούν από τον δρόμο του πάρου -- στον δρόμο του δίνω -- τον τρόπο της αγάπης του Θεού.

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ θα κυριεύσει τώρα τη γη! (*ibid*)

Ο ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ είναι η Βασιλεία του Θεού. Η διακήρυξη ότι ο νέος πολιτισμός πρόκειται να έρθει και να βασιλεύει στην αγάπη είναι ένα σημαντικό μέρος αυτού που αφορά το αληθινό ευαγγέλιο της βασιλείας που δίδαξαν ο Ιησούς και οι ακόλουθοί Του. Αυτό είναι κάτι που κηρύττουμε εμείς στη Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού.

Ο Χέρμπερτ Άρμστρονγκ συνειδητοποίησε ότι ο Ιησούς δίδασκε ότι η ανθρωπινή κοινωνία, ακόμη και όταν νομίζει ότι θέλει να υ ακούσει, έχει απορρίψει τον τρόπο ζωής.



τον τρόπο της αγάπης. Σχεδόν κανείς δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται σωστά τη σημασία αυτών που δίδασκε ο Ιησούς.

## Η σωτηρία μέσω του Ιησού είναι μέρος του Ευαγγελίου

Τώρα, μερικοί που έχουν διαβάσει ως εδώ, πιθανότατα αναρωτιούνται για τον θάνατο και τον ρόλο του Ιησού στη σωτηρία. Ναι, αυτό είναι μέρος του ευαγγελίου για το οποίο έγραψαν και οι δύο η Καινή Διαθήκη και ο Χέρμπερτ Β. Άρστρονγκ.

Η Καινή Διαθήκη δείχνει ότι το ευαγγέλιο περιλαμβάνει τη σωτηρία μέσω του Ιησού:

<sup>16</sup> Διότι δεν ντρέομαι για το ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι η δύναμη του Θεού για σωτηρία για καθέναν που πιστεύει. Πρώτα για τον Ιουδαίο και επίσης για τον Έλληνα (Ρωμαίους 1:16).

<sup>27</sup> Γι' αυτό όσοι ήταν διασκορπισμένοι ήγειναν παντού κηρύττοντας

τη λέξη. <sup>29</sup> Τότε ο Φίλιππος κατέβηκε στην πόλη της Σαμαρείας και τους κήρυξε τον Χριστό. ... <sup>12</sup> Αλλά όταν έστειψαν στον Φίλιππο καθώς κήρυττε τα πράγματα σχετικά με τη βασιλεία του Θεού και το όνομα του Ιησού Χριστού, άνδρες και γυναίκες βαπτίστηκαν. ... <sup>25</sup> Αφού λοιπόν αρτύρησαν και κήρυξαν τον λόγο του Κυρίου, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, κηρύττοντας το ευαγγέλιο σε πολλά χωριά των Σαμαρειτών. <sup>26</sup> Τώρα ένας άγγελος Κυρίου μίλησε στον Φίλιππο... <sup>40</sup> Ο Φίλιππος βρέθηκε στον Άζωτο. Και περνώντας, κήρυττε σε όλες τις πόλεις μέχρι που έφτασε στην Καισάρεια. (Πράξεις 8: 4, 5, 12, 25, 26, 40)

<sup>18</sup> τους κήρυξε τον Ιησού και την ανάσταση. (Πράξεις 17: 18)

<sup>30</sup> Τότε ο Παύλος έγινε δύο ολόκληρα χρόνια στο δικό του νοικιασμένο σπίτι και δέχτηκε όλους όσους έρχονταν κοντά του. <sup>31</sup> κηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού και διδάσκοντας τα πράγματα που αφορούν τον Κύριο Ιησού Χριστό με κάθε ευνοϊότητα, κανείς δεν του το απαγορεύει. (Πράξεις 28: 30-31)

Προσέξτε ότι το κήρυγμα περιελάμβανε τον Ιησού ΚΑΙ το βασίλειο. Δυστυχώς, η σωστή κατανόηση του ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού τείνει να λείπει από τις διδασκαλίες των ελληνορωμαϊκών εκκλησιών.

Στην πραγματικότητα, για να μας βοηθήσει να γίνουμε μέρος αυτού του βασιλείου, ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τους ανθρώπους που έστειλε τον Ιησού να πεθάνει για εμάς (Ιωάννης 3: 16-17) και μας σώζει με τη χάρη Του (Εφεσίους 2: 8). Και αυτό είναι μέρος των καλών νέων (Πράξεις 20: 24).

## Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας είναι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος, αλλά...

Η εργασία για την ειρήνη (Ματθαίος 5:9) και το καλό είναι αξιόλογοι στόχοι (πρβλ. Γαλάτες 6:10). Ωστόσο, πολλοί μαγκόσμοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών, πιστεύουν ότι η διεθνής ανθρωπινή συνεργασία θα φέρει ειρήνη και ευημερία και όχι η Βασιλεία του Θεού. Και ενώ θα έχουν κάποιες χρονικές επιτυχίες, όχι μόνο δεν θα πετύχουν, μερικές από τις ανθρωπίνες προσαυθείς τους θα φέρουν τελικά τον λανήτη Γη στο σημείο που θα έκανε τη ζωή μνη βιώσιμη εάν ο Ιησούς δεν εστρεφε για να ιδρύσει το Βασίλειο Του. Το να φτιάχνουν οι άνθρωποι τη γη χωρίς Θεό είναι ένα άταται και ψεύτικο ευαγγέλιο (Ψαλμός 127:1).

Πολλοί στον κόσμο προσαθούν να συνθέσουν ένα ημ-θρησκευτικό βαβυλωνιακό διεθνές σχέδιο για να θέσουν σε μια νέα μαγκόσμο τάξη πραγμάτων τον 21ο αιώνα. Αυτό είναι κάτι που η Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού έχει καταγγείλει από την ίδρυσή της και σχεδιάζει να συνεχίσει να καταγγέλλει. Από τότε που ο Σατανάς παρέσυρε την Εύα να ερωτευτεί μια εκδοχή του ευαγγελίου του πριν από σχεδόν 6000 χρόνια (Γένεση 3), πολλοί άνθρωποι έχουν πιστέψει ότι γνωρίζουν καλύτερα από τον Θεό τι θα κάνει αυτούς και τον κόσμο καλύτερο.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, θα χρειαστεί ένας συνδυασμός ενός στρατιωτικού ηγέτη στην Ευρώπη (που ονομάζεται Βασιλιάς του Βορρά, που ονομάζεται επίσης Θηρίο της Αποκάλυψης 13:1-10) μαζί με έναν θρησκευτικό ηγέτη (που ονομάζεται ψευδο-προφήτης, που ονομάζεται επίσης FHT τελικός Αντίχριστος και το δίκερο Θηρίο της Αποκάλυψης 13:11-17) από την άλλη των επτά λόφων (Αποκάλυψη 17:9, 18) για να φέρει σε μια Βαβυλωνιακή (Αποκάλυψη 17:6, 18) μαγκόσμο τάξη. Αν και η ανθρωπότητα χρειάζεται την επιστροφή του Χριστού και την εγκαθίδρυση της βασιλείας Του, πολλοί στον κόσμο δεν θα δώσουν προσοχή σε αυτό το μήνυμα στον 21ο αιώνα -θα συνεχίσουν να πιστεύουν διάφορες εκδοχές του ψευδούς ευαγγελίου του Σατανά. Αλλά ο κόσμος θα λάβει άρτυρα.

Θυμηθείτε ότι ο Ιησούς διδάξε.

<sup>44</sup> Και αυτό το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχτεί σε όλο τον κόσμο ως μαρτυρία σε όλα τα έθνη, και τότε θα έρθει το τέλος. (Ματθαίος 24:14)

Προσέξτε ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα φτάσει στον κόσμο ως άρτυρας, τότε θα έρθει το τέλος.

Υάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό.

Το ένα είναι ότι ο Θεός θέλει ο κόσμος να ακούσει το αληθινό ευαγγέλιο πριν από την έναρξη της Μεγάλης Θλίψης ή ομοία φαίνεται να ξεκινά στο Κατά Ματθαίους 24:21). Έτσι, το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι μια μαρτυρία και μια προειδοποίηση (βλ. Ιεζεκιήλ 3. Αιών 3.7). Θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερες μετατροπές Εθνών πριν επιστρέψει ο Ιησούς (Ρωμ. 11:25) και επαρκείς μετατροπές στη Γη Εθνικών (Ρωμ. 9:27) πριν επιστρέψει ο Ιησούς.

Ένα άλλο είναι ότι η ουσία του μηνύματος θα είναι αντίθετη με τις απόψεις του ανερχόμενου Θηρίου, του Βασιλιά της δύναμης του Βορρά, μαζί με τον Ψευδοπροφήτη, τον τελικό Αντίχριστο. Βασικά θα υποσχεθούν ειρήνη μέσω της ανθρωπίνης προσπάθειας, αλλά θα οδηγήσει στο τέλος (Ματθαίος 24:14) και στην καταστροφή (βλ. Α΄ Θεσσαλονικείς 5:3).

Λόγω των σημείων και των ψεύτικων θαυμάτων που σχετίζονται με αυτά (2 Θεσσαλονικείς 2:9), οι περισσότεροι στον κόσμο θα επιλέξουν να πιστέψουν ένα ψέμα (2 Θεσσαλονικείς 2:9-12) αντί για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Λόγω ακατάλληλων καταδίκων του χιλιετούς Βασιλείου του Θεού από τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Ανατολικούς Ορθοδόξους, τους Λουθηρανούς και άλλους, πολλοί θα ισχυριστούν λανθασμένα ότι το μήνυμα του χιλιετούς ευαγγελίου του Βασιλείου του Θεού είναι το ψεύτικο ευαγγέλιο που σχετίζεται με τον Αντίχριστο.

Οι πιστοί Χριστιανοί της Φιλαδέλφειας (Αποκάλυψη 3:7-13) θα κηρύξουν το χιλιετές ευαγγέλιο της βασιλείας καθώς και θα μουν στον κόσμο τι θα κάνουν ορισμένοι κοσμικοί ηγέτες (συμπεριλαμβανομένου του Θηρίου και του Ψευδοπροφήτη).

Θα υποστηρίξουν να μουν στον κόσμο το μήνυμα ότι το Τέρας, ο Βασιλιάς του Βορρά, μαζί με τον Ψευδοπροφήτη, τον τελευταίο Αντίχριστο, θα καταστρέψουν τελικά (μαζί με κάποιους από τους συμμάχους τους) τις ΗΠΑ και τα Αγγλοέθνη του Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (2ανιήλ 11:39) και ότι σύντομα θα καταστρέψουν μια αραβική/ισλαμική συνοροσπονδία (2ανιήλ 11:40-43), που θα λειτουργήσουν ως όργανα των δαιμόνων (Αποκάλυψη 16:13-14), και τελικά θα σολεμήσει τον Ιησού Χριστό μετά την επιστροφή Του (Αποκάλυψη 16:14, 19:19-20). Οι πιστοί Φιλαδέλφειες (Αποκάλυψη 3:7-13) θα ανακοινώσουν ότι η χιλιετής βασιλεία θα έρθει σύντομα. Αυτό πιθανότατα θα προκαλούσε μεγάλη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και θα συνέβαλε στην εκλήρωση του εδαφίου Ματθαίος 24:14. Εμείς στη Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού ετοιμάζουμε έντυχα (σε πολλές γλώσσες), προσθέτουμε σε ιστότοπους και κάνουμε άλλα βήματα για να προετοιμαστούμε για τη σύντομη εργασία (βλ. Ρωμ. 9:28) που θα οδηγήσει στην απόφαση του Θεού ότι το Ματθαίος 24:14 έχει παρασχεθεί επαρκώς ως άρτυρας για να έρθει το τέλος.

Το ψεύτικο ευαγγέλιο που διακηρύσσει παγκόσμιους ηγέτες (πιθανότατα κάποιο νέο-τύπο κορυφαίων ηγετών της Ευρώπης μαζί με έναν συμβιβασμένο οντίφικα που θα

διεκδικήσει (μαρφή καθολικισμού) δεν θα τους αρέσει - δεν θα θέλουν ο κόσμος να μάθει τι πραγματικά θα κάνουν κάνουν (και μπορεί να μην το πιστέψουν ούτε οι ίδιοι στην αρχή, βλ. Ησαΐας 10:5-7). Αυτοί και ή οι υποστηρικτές τους πιθανότατα θα διδάξουν ψευδώς ότι οι πιστοί Φιλαδέλφειες θα υποστηρίξουν ένα εξτρεμιστικό δόγμα (χιλιετισμό) ενός ερχόμενου αντίχριστου. Ομοιοσημίτες καταδίκες σου κάνουν αυτοί και ή οι οπαδοί τους προς τους πιστούς της Φιλαδέλφειας και τη Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού θα υποδοθήσουν διωγμό (Δανιήλ 11:29-35, Αποκάλυψη 12:13-15). Αυτό θα οδηγήσει επίσης στο τέλος - την έναρξη της Μεγάλης Θλίψης (Ματθαίος 24:21, Δανιήλ 11:39, πβλ. Ματθαίος 24:14-15, Δανιήλ 11:31) καθώς και σε μια ώρα προστασίας για την πιστή Φιλαδέλφεια Χριστιανοί (Αποκάλυψη 3:10, 12:14-16).

Το Θηρίο και ο Ψευδοπροφήτης θα δοκιμάσουν τη βία, τον οικονομικό εκβιασμό, τα σημάδια, τα ψέματα, τις δολοφονίες και άλλες μέσεις (Αποκάλυψη 13:10-17, 16:14, Δανιήλ 7:25, 2 Θεσσαλονικείς 2:9-10) για να έχουν τον έλεγχο. Οι Χριστιανοί θα ρωτήσουν:

*<sup>10</sup> - Ως ότε, Κύριε, άγιε και αληθινό, μέχρι να κρίνεις και να εκδικηθείς το αίμα μας από εκείνους σου κατοικούν στη γη.- (Αποκάλυψη 6:10)*

Ανά τους αιώνες, ο λαός του Θεού αναρωτιόταν: Πόσο καιρό θα περάσει μέχρι να επιστρέψει ο Ιησούς:-

Αν και δεν γνωρίζουμε την ημέρα ή την ώρα, αναμένουμε ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει (και η χιλιετής Βασιλεία του Θεού ιδρύθηκε) τον 21ο αιώνα με βάση πολλές γραφές (π.χ. Ματθαίος 24:4, 34, Ψαλμός 90:4, Ωσηέ 6: 2, Λουκάς 21:7-36, Εβραίους 1:1-2, 4:4, 11, 2 Πέτρου 3:3-8, 1 Θεσσαλονικείς 5:4), ορισμένα μέρη των ομοίων βλέπουμε τώρα να εκπληρώνονται.

Εάν ο Ιησούς δεν έλθει, ο κόσμος θα έχει εκμηδενίσει όλη τη ζωή.

*<sup>21</sup> Διότι τότε θα υπάρξει μεγάλη θλίψη, όπως δεν έχει υπάρξει από την αρχή του κόσμου μέχρι τώρα, ούτε θα υπάρξει ποτέ. <sup>22</sup> Και αν δεν συντομούνταν εκείνες οι μέρες, καμία σάρκα δεν θα σώθηκε, αλλά για χάρη των εκλεκτών θα συντομωθούν αυτές οι μέρες. (Ματθαίος 24:21-22)*

*<sup>29</sup> Αμέσως μετά τη θλίψη εκείνων των ημερών, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, και το φεγγάρι δεν θα δώσει το φως του, τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό, και οι δυνάμεις των ουρανών θα κλονιστούν. <sup>30</sup> Τότε το σημείο του Υιού του Ανθρώπου θα εμφανιστεί στον ουρανό, και τότε όλες οι φυλές της γης θα θρηνήσουν, και θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται άνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και μεγάλη δόξα. <sup>31</sup> Και θα στείλει τους αγγέλους του με*

δυνατό ήχο σάλπιγγας, και θα συγκεντρώσουν τους εκλεκτούς Του αό τους τέσσερις ανέμους, αό τη γα άκρη του ουρανού ως την άλλη. (Ματθαίος 24:29-30)

Η Βασιλεία του Θεού είναι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος.

## Πρέσβεις για το Βασίλειο

Ποιος είναι ο ρόλος σας στο Βασίλειο:

Αυτή τη στιγμή, αν είσαι πραγματικός Χριστιανός, πρέπει να είσαι πρεσβευτής του. Προσέξτε τι έγραψε ο Απόστολος Παύλος:

<sup>20</sup> Τώρα, λοιπόν, είμαστε πρεσβευτές για τον Χριστό, σαν να παρακαλούσε ο Θεός μέσω μας, σας ικετεύουμε για λογαριασμό του Χριστού, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. (2Κορινθίους 5:20)

<sup>14</sup> Σταθείτε, λοιπόν, έχοντας περιζώσει τη μέση σας με την αλήθεια, έχοντας φορέσει τον θώρακα της δικαιοσύνης, <sup>15</sup> και έχοντας σκεπάσει τα πόδια σας με την προετοιμασία του ευαγγελίου της ειρήνης. <sup>16</sup> Πάνω απ' όλα, παίρνοντας την ασπίδα της πίστης με την οποία θα μπορούέσεις να σβήσεις όλα τα πυρίνα βέλη του πονηρού. <sup>17</sup> Και πάρτε το κράνος της σωτηρίας και το σπαθί του Πνεύματος, που είναι ο λόγος του Θεού. <sup>18</sup> Προσευχόμενος πάντα με κάθε προσευχή και ικεσία εν Πνεύματι, αγρυπνώντας προς τούτο με κάθε ελπίση και δέηση για όλους τους αγίους. <sup>19</sup> και για μένα, να μου δοθεί ο λόγος, για να ανοίξω το στόμα μου με τόλμη για να γνωστοποιήσω το μυστήριο του ευαγγελίου. <sup>20</sup> για το οποίο είμαι πρέσβης αλυσοδεμένος, για να μπορώ να μιλήσω με τόλμη, όπως πρέπει να μιλήσω. (Εφεσίους 6:14-20)

Τι είναι ο πρεσβευτής; Το *Mission-Webster* έχει τον ακόλουθο ορισμό:

1. ελπίσμος αεσταλμένος, ειδικότερα, διπλωματικός πράκτορας ανώτατου βαθμού διαπιστευμένος σε ξένη κυβέρνηση ή κυρίαρχο ως κάτοικος αντιπρόσωπος της δικής του κυβέρνησης ή κυρίαρχου ή διορισμένος για ειδική και συχνά προσωρινή διπλωματική αποστολή

2α. εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή αγγελιοφόρος

Αν είσαι αληθινός Χριστιανός, είσαι ελπίσμος αεσταλμένος, για τον Χριστό / Προσέξτε τι έγραψε ο Απόστολος Πέτρος:

ᾠ Ἀλλά εσεῖς εἴστε ἄνα εκλεκτὴ γενιά, ἕνα βασιλικὸ ἱερατεῖο, ἕνα ἅγιο ἔθνος, ο δικὸς Του ξεχωριστὸς λαὸς, γιὰ νὰ ἴσῃρεῖτε νὰ διακηρύξετε τοὺς ἐκείνου ἔου σας κάλεσε ἀπὸ το σκοτάδι στο θαυμάσιο φως Του. <sup>19</sup> ἔου κάποτε δεν ἦταν λαὸς, ἀλλὰ τῶρα εἶναι ο λαὸς του Θεοῦ, ἔου δεν εἶχε ελεθθεῖ, ἀλλὰ τῶρα ἔχει ελεθθεῖ. (1 Πέτρον 2:9-10)

Ἐς Χριστιανοί, ἴρεῖτε νὰ εἶσῃστε ἄρος ἐνὸς ἱεροῦ ἔθνος.

Ποιο ἔθνος εἶναι τῶρα ἱερό.

Λοιπὸν, σῖγουρα κανένα ἀπὸ τα βασιλεία αὐτοῦ του κόσμου – ἀλλὰ τελικὰ θα εἶναι ἄρος της Βασιλείας του Χριστοῦ (Ἀποκάλυψη 1:15). Εἶναι το ἔθνος του Θεοῦ, ἡ Βασιλεία Του ἔου εἶναι ἅγιο.

Ἐς ἴρεσβευτές, συνήθως δεν συῃμετέχουμε στην ἄρεση ἴολιτικὴ των ἐθνῶν αὐτοῦ του κόσμου. Ἀλλὰ ἴρεῖτε νὰ ζῖσουμε τον τρόπο ζωῖς του Θεοῦ τῶρα (ῖδετε εἴσης το δωρεάν βιβλίο ἔου διατίθεται στη διεύθυνση [www.evag.org](http://www.evag.org) ἴρε τίτλο: Χριστιανοί, Πρεσβευτές γιὰ το Βασίλειο του Θεοῦ, Βιβλικὲς ὀδηγίες γιὰ τη ζωῖ ὡς Χριστιανός ). Κάνοντας αὐτό, ἴραθαίνουμε καλύτερα γιὰτί οἱ τρόποι του Θεοῦ εἶναι οἱ καλύτεροι, ὡστε στη βασιλεία Του νὰ εἶσῃστε βασιλιάδες καὶ ἱερεῖς καὶ νὰ βασιλεύουμε τον Χριστό στη γῃ.

<sup>20</sup> Ἐς Αὐτόν ἔου ἴρας ἀγάῃησε καὶ ἴρας ἔῃλυσε ἀπὸ τις ἀῃαρτίες ἴρας ἴρε το αἴῃα Του. <sup>6</sup> καὶ ἴρας ἔκανε βασιλιάδες καὶ ἱερεῖς στον Θεό καὶ Πατέρα Του, σ' Αὐτόν εἶναι δόξα καὶ κυριαρχία στους αἰῃνες των αἰῃνων, Ἀῃῃν. (Ἀποκάλυψη 1:5-6)

<sup>10</sup> Καὶ ἴρας ἔκαναν βασιλιάδες καὶ ἱερεῖς στον Θεό ἴρας. Καὶ θα βασιλέψουμε στη γῃ. (Ἀποκάλυψη 5:10)

Μια ἴελλοντικὴ ἴτυχή αὐτοῦ θα εἶναι νὰ διδάξουμε αὐτοῦς ἔου εἶναι θνητοί νὰ ἴερατοῦν στους δρόμους του Θεοῦ.

<sup>19</sup> Ἐτότι ο λαὸς θα κατοικήσει στη Σιών στην Ἰερουσαλήμ. Ἐεν θα κλαῖς ἄλλο. Θα εἶναι ἴολύ ευγενικὸς ἴαζῖ σας στο ἄκουσῃα της κραυγῖς σας. Ὅταν το ακούσει, θα σας ἀῃανῃσει. <sup>20</sup> Καὶ αν ο Κύριος σου δίνει το ψῃμί της συῃφοράς καὶ το νερό της θλίψῃς, ὄῃως οἱ δάσκαλοῖ σου δεν θα ἴετακινηθοῦν ἴα σε ἴια γωνιά, ἀλλὰ τα ἴάτια σου θα δουν τους δασκάλους σου. <sup>21</sup> Τα αυτιά σας θα ακούσουν ἴια λέξη ἴσω σας, ἔου θα λέει, Ἐαυτὴ εἶναι ἡ ὀδός, ἴεραῃατα σε αὐτῃν. Ὅστε στρίβεις ἴρος τα δεξιά ἢ ὄστε στρίβεις ἴρος τα ἀριστερά. (Ἡσαῖας 30:19-21)

Αν και αυτή είναι μια προφητεία για το χιλιετές βασίλειο, σε αυτήν την ενοχή οι Χριστιανοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να διδάξουν:

<sup>12</sup>...μέχρι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είστε δάσκαλοι (Εβραίους 5:12)

<sup>13</sup> Αλλά να αγιάζετε τον Κύριο τον Θεό στις καρδιές σας, και να είστε πάντα έτοιμοι να απαντάτε σε κάθε άνθρωπο που σας ζητά τον λόγο της ελπίδας που είναι μέσα σας με πραότητα και φόβο (Α Πέτρου 3:15, 3ΚΓ).

Η Βίβλος δείχνει ότι πολλοί από τους 10 1000 Χριστιανούς, λίγο πριν την έναρξη της Μεγάλης Θλίψης, θα διδάξουν πολλούς.

<sup>33</sup> Και όσοι από τον λαό καταλαβαίνουν θα διδάξουν πολλούς (2α Κορινθίους 11:33)

Έτσι, η μάθηση, η ανάπτυξη σε χάρι και γνώση (2Πέτρου 3:18), είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε τώρα. Μέρος του ρόλου σας στη Βασιλεία του Θεού είναι να είστε σε θέση να διδάσκετε. Και για τους 10 1000, Φιλαδέφειους (Αποκάλυψη 3:7-13), Χριστιανούς, αυτό θα περιλαμβάνει επίσης την υποστήριξη της σημαντικής μαρτυρίας του ευαγγελίου πριν από την έναρξη της χιλιετούς βασιλείας (βλ. Ματθαίος 24:14).

Αφού εγκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού, ο λαός του Θεού θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην αποκατάσταση ενός κατεστραμμένου πλανήτη.

<sup>12</sup> Εκείνοι από σας θα χτίσουν τα παλιά ερημιά. Θα υψώσεις τα θεμέλια πολλών γενεών. Και θα ονομαστείς Επισκευαστής της Παραβίασης. Ο Αποκαταστάτης των Αρόμων για να κατοικήσεις. (Ησαΐας 58:12)

Έτσι, ο λαός του Θεού που έζησε τον τρόπο του Θεού σε αυτήν την ενοχή θα διευκολύνει τους ανθρώπους να κατοικούν σε πόλεις (και αλλού) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αποκατάστασης. Ο κόσμος θα είναι πραγματικά ένα καλύτερο μέρος. Πρέπει να είμαστε προεβουτές του Χριστού τώρα, ώστε να μπορούμε να υπηρετούμε και στη Βασιλεία Του.

## Το Αληθινό Μήνυμα του Ευαγγελίου είναι Μεταμορφωτικό

Ο Ιησούς είπεν. -Εάν μείνετε στον λόγο Μου, είστε παράγαμι μαθητές Μου. <sup>32</sup> Και θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. (Ιωάννης 8:31-32). Η γνώση της αλήθειας για το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού μας αλλάσσει από την αγίδευση στις ψεύτικες ελπίδες αυτού του κόσμου. Μπορούμε να υποστηρίξουμε με τόλη ένα σχέδιο που λειτουργεί -το σχέδιο του Θεού! Ο Σατανάς έχει εξαπατήσει

ολόκληρο τον κόσμο (Αποκάλυψη 12:9) και η Βασιλεία του Θεού είναι η αληθινή λύση. Πρέπει να υποστηρίξουμε και να υποστηρίξουμε την αλήθεια (βλ. Ιωάννης 18:37).

Το μήνυμά του Ευαγγελίου είναι κάτι περισσότερο από την προσωπική σωτηρία. Τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού πρέπει να μεταμορφώσουν κάποιον σε αυτήν την εσοχή.

<sup>22</sup> Και μη συμμορφωθείτε με αυτόν τον κόσμο, αλλά μεταμορφωθείτε με την ανανέωση του νου σας, για να αποδείξετε ποιο είναι το καλό και αποδεκτό και τέλειο θέλημα του Θεού. (Ρωμαίους 12:2)

Οι αληθινοί Χριστιανοί μεταμορφώνονται για να υπηρετούν τον Θεό και τους άλλους.

<sup>23</sup> Δούλοι, υποκούτε σε όλα τους κατά σάρκα κυρίου σας, όχι με βλέμμα, ως αρεστοί, αλλά με ειλικρίνεια καρδιάς, φοβούμενοι τον Θεό. <sup>23</sup> Και ό,τι κάνετε, να το κάνετε με την καρδιά σας, όπως στον Κύριο και όχι στους ανθρώπους. <sup>24</sup> Γνωρίζοντας ότι από τον Κύριο θα λάβετε την ανταμοιβή της κληρονομιάς, γιατί υπηρετείτε τον Κύριο Χριστό. (Κολοσσαείς 3:22-24)

<sup>25</sup> Επομένως, αφού λαβάνουμε μια βασιλεία που δεν μπορεί να κλονιστεί, ως έχουμε χάρη, με την οποία μπορούμε να υπηρετούμε τον Θεό αποδεκτά με ευλάβεια και θεοσεβή φόβο. (Εβραίους 12:28)

Οι αληθινοί Χριστιανοί ζουν διαφορετικά από τον κόσμο. Αποδεχόμαστε τα πρότυπα του Θεού έναντι αυτών του κόσμου για το τι είναι σωστό και τι λάθος. Οι δίκαιοι ζουν με πίστη (Εβραίους 10:38), όπως χρειάζεται πίστη για να ζήσουμε τον τρόπο του Θεού σε αυτήν την εσοχή. Οι Χριστιανοί θεωρούνταν τόσο διαφορετικοί από τον κόσμο στον οποίο ζούσαν, ώστε ο τρόπος ζωής τους αναφέρεται ως «η Οδός» στην Καινή Διαθήκη Πράξεις 9:2, 19:9, 24:14, 22). Ο κόσμος ζει εγωιστικά, υπό την κυριαρχία του Σατανά, σε αυτό που έχει ονομαστεί «η οδός του Κάν» (Ώδα 11).

Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού είναι ένα μήνυμα δικαιοσύνης, χαράς και ειρήνης (Ρωμαίους 14:17). Ο προφητικός λόγος, σωστά κατανοητός, είναι παρηγορητικός (βλ. Α Κορινθίους 14:3, Α Θεσσαλονικείς 4:18), ειδικά καθώς παρακολουθούμε τον κόσμο να καταρρέει (βλ. Λουκάς 21:8-36). Ο αληθινός χριστιανικός τρόπος ζωής οδηγεί σε νευρατική αφθονία και σωατικές ευλογίες (Μάρκος 10:29-30). Αυτό είναι μέρος του γιατί όσοι το ζουν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος χρειάζεται τη Βασιλεία του Θεού. Οι Χριστιανοί είναι αρσβευτές της Βασιλείας του Θεού.

Οι Χριστιανοί βάζουν την ελπίδα μας στον νευρατικό, όχι στον φυσικό, αν και ζούμε σε έναν φυσικό κόσμο (Ρωμαίους 8:5-8). Έχουμε την «ελπίδα του ευαγγελίου» (Κολοσσαείς



1:23). Αυτό είναι κάτι που οι πρώτοι Χριστιανοί κατάλαβαν ότι πολλοί που ομολογούν Ιησού σήμερα δεν το καταλαβαίνουν πραγματικά.

## 6. Η φανέρωση της αλώλειας τον ίδιο τρόπο Ιησούς είναι του Θεού...

Οι ελληνορωμαϊκές εκκλησίες πιστεύουν ότι διδάσκουν τις τύχες της Βασιλείας του Θεού, αλλά δυσκολεύονται να κατανοήσουν πραγματικά τι είναι πραγματικά. **Για παράδειγμα, η Καθολική Εγκυκλοπαίδεια** διδάσκει αυτό για το βασιλείο:

Του Χριστού... Σε κάθε στάδιο της διδασκαλίας Του, η έλευση αυτής της βασιλείας, οι διάφορες τύχες της, η ακριβής σημασία της, ο τρόπος με τον οποίο πρόκειται να επιτευχθεί, αποτελούν το βασικό στοιχείο των λόγων Του, τόσο πολύ που η ομιλία Του ονομάζεται το ευαγγέλιο της βασιλείας... άρχισαν να μιλούν για την Εκκλησία ως βασιλεία του Θεού... βλ. *Col., 1, 13; 1 Πέτρ., ii, 12; Αποκ., I, 6, 9, v, 10*, κ.λπ. ...σημαίνει την Εκκλησία ως το θεϊκό ίδρυμα... Πάπας Η. Βασιλεία του Θεού. Η Καθολική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος *Q.F.F. 1910*.

Αν και τα παραπάνω έδειχναν -*Κολ., 1, 13; 1 Πέτρ., ii, 12; Αποκ., I, 6, 9, v, 10*-, αν τα ψάξετε, θα διαπιστώσετε ότι κανένα από αυτά τα εδάφια δεν λέει τίποτα για **την Εκκλησία** ότι είναι η Βασιλεία του Θεού. Διδάσκουν ότι οι πιστοί θα είναι μέρος της Βασιλείας του Θεού ή ότι είναι το βασιλείο του Ιησού. Η Βίβλος προειδοποιεί ότι πολλοί θα άλλαζαν το ευαγγέλιο ή θα στραφούν σε ένα άλλο, ένα αναληθές Γαλάτες *1:3-9*). Αυστηρώς, διάφοροι το έχουν κάνει.

Ο Ιησούς δίδαξε: -Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού - (Ιωάννης *14:6*). Ο Πέτρος δίδαξε: -Ούτε σε κανένα άλλο υπάρχει σωτηρία, γιατί δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που δόθηκε στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει να σωθούν με - (Πράξεις *4:12*). Ο Πέτρος είδε στους Εβραίους ότι όλοι πρέπει να έχουν την πίστη για να μετανοήσουν και να δεχτούν τον Ιησού για να σωθεί (Πράξεις *2:38*).

Σε αντίθεση με αυτό, ο Πάπας Φραγκίσκος έχει διδάξει ότι οι άθεοι, χωρίς τον Ιησού, μπορούν να σωθούν με καλά έργα! Διδάσκει επίσης ότι οι Εβραίοι μπορούν να σωθούν χωρίς να δεχτούν τον Ιησού! Έπλεον, ο ίδιος και ορισμένοι Ελληνορωμαίοι φαίνεται επίσης να θεωρούν ότι μια μη βιβλική εκδοχή της «Μαρίας» είναι ένα κλειδί για το ευαγγέλιο καθώς και ένα κλειδί για την οικουμενική και διαθρησκευτική ενότητα. Αυστηρώς, αυτοί και άλλοι δεν καταλαβαίνουν τη σημασία του Ιησού ΚΑΙ του αληθινού Ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού. Πολλοί προωθούν ψεύτικα ευαγγέλια.

Πολλοί επιθυμούν να εργατούν από τη θέα και να έχουν πίστη στον κόσμο. Η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι οι Χριστιανοί πρέπει να κοιτάζουν παραπάνω.

2 Στρέψτε το μυαλό σας στα παραπάνω, όχι στα πράγματα στη γη. (Κολοσσαείς 3:2)

7 Διότι περπατάμε με πίστη, όχι με όραση. (2Κορινθίους 5:7)

Ωστόσο, ο Πάπας Πίος ΙΔ βασικά δίδαξε να περπατά βλέποντας την εκκλησία του:

...η Καθολική Εκκλησία...είναι το βασίλειο του Χριστού στη γη. (Εγκύκλιος του Πίου *Quasi Primus*).

Ο ιστότοπος *CatholicBible101* ισχυρίζεται, «το Βασίλειο του Θεού ιδρύθηκε στη γη από τον Ιησού Χριστό το έτος 33 μ.Χ., με τη μορφή της Εκκλησίας Του, με επικεφαλής τον Πέτρο... την Καθολική Εκκλησία... Ωστόσο, η χιλιετής Βασιλεία του Θεού δεν είναι εδώ ούτε είναι η Εκκλησία της Ρώμης, αλλά θα είναι στη γη. Αν και η αληθινή Εκκλησία του Θεού έχει τα κλειδιά της βασιλείας» (Ματθαίος 16:19), όσοι ισχυρίζονται ότι μια εκκλησία είναι η βασιλεία «έχουν αφαιρέσει το κλειδί της γνώσης» (Λουκάς 11:52).

Η Εκκλησία της Ρώμης διδάσκει τόσο έντονα ενάντια σε μια επίγεια χιλιετή Βασιλεία του Θεού που είναι βασικά το δόγμα του Αντίχριστου- που αναφέρεται στην είσημη Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας.

676 Η αλήθεια του Αντίχριστου αρχίζει ήδη να διαμορφώνεται στον κόσμο κάθε φορά που γίνεται η αξίωση να γίνει αντιληπτή ρέσα στην ιστορία αυτή η μεσσιανική ελπίδα που μπορεί να πραγματοποιηθεί πέρα από την ιστορία μόνο μέσω της εσχατολογικής κρίσης. Η Εκκλησία έχει απορρίψει ακόμη και τροποποιημένες μορφές αυτής της παραποίησης του βασιλείου για να τεθεί υπό το όνομα του *millenarianism*... (*Catechism of the Catholic Church, Imprimatur Potos + Joseph Cardinal Ratzinger, Doubleday, NY 1995, σελ. 194*)

Αυστηρώς, όσοι συμφωνούν με αυτό θα έχουν μεγάλα προβλήματα με τη διακήρυξη του Ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού στο τέλος. Κάποιοι θα πάρουν

τρομερά βήματα εναντίον εκείνων που το διακηρύσσουν (Ζαυιήλ 7:25, 11:30-36). Αλλά, ίσως σκεφτείτε, δεν θα είναι στη βασιλεία όλοι όσοι ομολογούν τον Ιησού ως Κύριο. Όχι, δεν θα είναι. Προσέξτε τι είδε ο Ιησούς:

21 «Εν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που μου λέει, «Κύριε, Κύριε», αλλά εκείνος που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου στους ουρανούς. 22 Πολλοί θα μου πουν εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, δεν εκδιώξαμε δαίμονες στο όνομά σου και δεν κάναμε πολλά θαύματα στο όνομά

σου.<sup>22</sup> Και τότε θα τους δηλώσω. *«Δεν σας γνώρισα ποτέ. φύγε από Μένα. εσύ που κάνεις την ανομία.»* (Ματθαίος 7:21-23)

Ο Απόστολος Παύλος σημείωσε ότι το μυστήριο της ανομίας ήταν ήδη ενεργό (Β' Θεσσαλονικείς 2:7) στην εσχάτη του. Αυτή η ανομία σχετίζεται επίσης με κάτι για το οποίο προειδοποιεί η Βίβλος στους έσχατους καιρούς που ονομάζεται Μυστήριο. Βαβυλώνα η Μεγάλη (Αποκάλυψη 17:3-5).

Το μυστήριο της ανομίας σχετίζεται με τους ομολογούμενους Χριστιανούς που πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται να τηρούν τον νόμο των Δέκα Εντολών του Θεού. κ.λ.π. ή /και υπάρχουν τόσες πολλές ασοδεκτές εξαιρέσεις σε αυτό ή /και υπάρχουν ασοδεκτές μορφές μετάνοιας για να παραβιάσουν τον νόμο, εορμώντας, ενώ πιστεύουν ότι έχουν μια μορφή νόμου του Θεού, δεν διατηρούν μια μορφή Χριστιανισμού που ο Ιησούς ή οι απόστολοί Του θα αναγνώριζαν ως νόμιμη.

Οι Ελληνορωμαίοι είναι σαν τους Φαρισαίους που παραβίασαν τις εντολές του Θεού, αλλά ισχυρίστηκαν ότι οι παραδόσεις τους το έκαναν ασοδεκτό -ο Ιησούς κατήγγειλε αυτή την προσέγγιση (Ματθαίος 15:3-9)! Ο Ησαΐας προειδοποίησε επίσης ότι οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι δικοί του Θεού θα εναστατούν ενάντια στον νόμο Του (Ησαΐας 30:9). Αυτή η παράνομη εξέγερση είναι κάτι που, δυστυχώς, το βλέπουμε μέχρι σήμερα.

Ένα άλλο μυστήριο φαίνεται να είναι ότι η Εκκλησία της Ρώμης φαίνεται να πιστεύει ότι οι μιλιταριστικές οικογενικές και διαθρησκευτικές ατζέντες της θα οδηγήσουν σε ειρήνη και σε μια μη βιβλική εκδοχή του Βασιλείου του Θεού στη γη. Η Γραφή προειδοποιεί για την επικείμενη οικογενική ενότητα που διδάσκει ότι θα είναι εμπαχής για μερικά χρόνια (σημείωση: εμφανίζεται η Βίβλος της Νέας Ιερουσαλήμ, μια μετάφραση εγκεκρινόμενη από τους Καθολικούς).

<sup>2</sup> Προσκύνησαν μπροστά στον δράκο επειδή είχε δώσει στο θηρίο την εξουσία του, και προσκυνούσαν μπροστά στο θηρίο, λέγοντας: Ποιος μπορεί να συγκριθεί με το θηρίο. Ποιος μπορεί να το πολεμήσει.<sup>3</sup> Το θηρίο επτράηκε να εκστομίσει τις καυχήσεις και τις βλασφημίες του και να δραστηριοποιηθεί για σαράντα δύο μήνες. <sup>4</sup> και εξέφρασε τις βλασφημίες του εναντίον του Θεού, εναντίον του ονόματός του, της ουράνιας Σκηνής του και όλων εκείνων που είναι καταφύγιο εκεί. <sup>5</sup> Επτρεόταν να κάνει πόλεμο εναντίον των αγίων και να τους κατακτήσει, και δόθηκε εξουσία σε κάθε φυλή, λαό, γλώσσα και έθνος. <sup>6</sup> και όλοι οι άνθρωποι του κόσμου θα το προσκυνήσουν, δηλαδή όλοι όσοι το όνομά τους δεν έχουν γραφτεί από την ίδρυση του κόσμου στο βιβλίο της ζωής του θυσιαστικού Αρνίου. <sup>7</sup> Ομοιος μπορεί να ακούσει, ας ακούσει. <sup>8</sup> Αυτά για αιχμαλωσία σε αιχμαλωσία<sup>9</sup> αυτοί για θάνατο από το σπαθί σε

θάνατο από το σκαθί. Γι' αυτό οι άγιοι πρέπει να έχουν ελπίση και πίστη.  
(Αποκάλυψη 13:4-10, NIVB)

Η Βίβλος προειδοποιεί για την ενότητα της Βαβυλώνας στο τέλος του χρόνου.

Ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν τα επτά κύπελλα ήρθε να μου μιλήσει και είπε: Έλα εδώ και θα σου δείξω την τιμωρία της μεγάλης πόρνης που είναι ενθρονισμένη δίπλα σε άφθονα νερά. <sup>2</sup> Με την ομοία όλοι οι βασιλιάδες της γης έχουν εκορνευτεί και που έχει μεθύσει όλο τον πληθυσμό του κόσμου με το κρασί της πορνείας της. <sup>3</sup> Με πήγε με το νεύρα σε μια έρημο, και εκεί είδα μια γυναίκα να καβαλάει ένα κόκκινο θηρίο που είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα και είχε παντού γραμμένους βλάσφημους τίτλους. <sup>4</sup> Η γυναίκα ήταν ντυμένη με πορφύρα και κόκκινα και γυαλιστερά με χρυσάφι και κοσμήματα και μαργαριτάρια, και κρατούσε ένα χρυσό ποτήρι κρασιού γεμάτο με την αποκρουστική βρωμιά της πορνείας της. <sup>5</sup> **στο μέτωπό της ήταν γραμμένο ένα όνομα, ένα κρυπτικό όνομα. Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μητέρα όλων των πόρνων και όλων των βρωμερών πρακτικών στη γη**. <sup>6</sup> Είδα ότι ήταν μεθυσμένη, μεθυσμένη από το αίμα των αγίων και το αίμα των μαρτύρων του Ιησού, και όταν την είδα, συγκλονίστηκα εντελώς. (Αποκάλυψη 17:1-6, NIVB)

<sup>9</sup> Αυτό απαιτεί οξυδέρκεια. Τα επτά κεφάλια είναι οι επτά λόφοι, στους οποίους κάθεται η γυναίκα. . . <sup>18</sup> Η γυναίκα που είδες είναι η μεγάλη πόλη που έχει εξουσία πάνω σε όλους τους άρχοντες στη γη. (Αποκάλυψη 17:9, 18, NIVB)

Μετά από αυτό, είδα έναν άλλο άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, με μεγάλη εξουσία που του δόθηκε, η γη έλαμψε με τη δόξα του. <sup>2</sup> Με την κορυφή της φωνής του φώναξε: Η Βαβυλώνα έπεσε, η Βαβυλώνα η Μεγάλη έπεσε, και έγινε το στέκι των διαβόλων και ένα κατάλυμα για κάθε βρόμικο πνεύμα και βρώμικο, ασεχθές σουλί. <sup>3</sup> Όλα τα έθνη έχουν πει βαθιά από το κρασί της πορνείας της, κάθε βασιλιάς στη γη εκορνεύτηκε μαζί της, και κάθε έμπορος πλούτισε με την ακολασία της. <sup>4</sup> Μια άλλη φωνή μίλησε από τον ουρανό. Το άκουσα να λέει: **Βγείτε, λαέ μου, μακριά της, για να μην συμμετάσχετε στα εγκλήματα της και να έχετε τις ίδιες πληγές να υποστείτε**. <sup>5</sup> Οι αμαρτίες της έφτασαν μέχρι τον ουρανό, και ο Θεός έχει κατά νου τα εγκλήματά της, να της συμπεριφέρεστε όπως φέρθηκε στους άλλους. <sup>6</sup> Πρέπει να πληρωθεί το δολάσιο από το ποσό που ζήτησε. Πρέπει να έχει ένα δικά δικαστήριο φιλτζιάν από το δικό της μείγμα. <sup>7</sup> Κάθε πορνική και όργιο της πρέπει να συνοδεύεται από ένα μαρτύριο ή μια αγωνία. Είναι ενθρονισμένη ως βασιλίτσα, σκεφτείται. Δεν είναι χήρα και δεν θα γνωρίσω ποτέ το ένθος. <sup>8</sup> Αίτι, σε μια μέρα, θα πέσουν πάνω της οι πληγές, αρρώστια και ένθος και πείνα. Θα καεί ολοσχερώς. Ο Κύριος ο Θεός που την καταδίκασε είναι δυνατός. <sup>9</sup> Θα γίνει ένθος και κλάμα για

αυτήν από τους βασιλιάδες της γης σου εκπορευήθηκαν μαζί της και έκαναν όργια μαζί της. Βλέπουν τον καπνό καθώς καίγεται. (Αποκάλυψη 18:1-9, ΝΓΒ)

Στον Ζαχαρία. Η Βίβλος προειδοποιεί για μια επερχόμενη Βαβυλώνα και δείχνει ότι η κατάλληλη ενότητα δεν θα συμβεί παρά μόνο αφού εμστρέψει ο Ιησούς.

<sup>10</sup> Προσοχή! Προσέξτε! Φύγε από τη γη του βορρά -- ο Γιαχβέ δηλώνει -- γιατί σε σκόρπασα στους τέσσερις ανέμους του ουρανού -- δηλώνει ο Γιαχβέ. <sup>11</sup> Προσοχή! Φύγε. **Σιών, ζώντας τώρα με την κόρη της Βαβυλώνας!**

<sup>12</sup> Γιατί ο Γιαχβέ Σαβαώθ το λέει αυτό, αφού η Δόξα ανέθεσε

εμένα, για τα έθνη σου σε λεηλάτησαν. Όσοι σε αγγίζει αγγίζει την κόρη του πατιού μου. <sup>13</sup> Τώρα, δεξ. θα κουνήσω το χέρι μου πάνω τους και θα λεηλατηθούν από εκείνους σου έχουν υποδουλώσει. Τότε θα λάθετε ότι ο Γιαχβέ Σαμαώθ με έστειλε! <sup>14</sup> Τραγουδήστε, να χαίρεστε, κόρη της Σιών, γιατί τώρα έρχομαι να ζήσω ανάμεσά σας - δηλώνει ο Γιαχβέ! <sup>15</sup> Και εκείνη την ημέρα πολλά έθνη θα μεταστραφούν στον Ιεχωβά. Ναι, θα γίνουν άνθρωποι του και θα ζήσουν ανάμεσά σας. Τότε θα λάθετε ότι ο Γιαχβέ Σαμαώθ με έστειλε σε εσάς! <sup>16</sup> Ο Ιεχωβά θα καταλάβει τον Ιούδα, το μερίδιό του στους Αγίους Τόπους, και θα κάνει πάλι την Ιερουσαλήμ την εμλογή του. (Ζαχαρίας 2:10-16, ΝΓΒ, σημειώστε στις εκδόσεις ΚΓΚ / ΝΓΚ τα εδάφια αναφέρονται ως Ζαχαρίας 2:6-12)

Τα οικουμενικά και διαθρησκειακά κινήματα σου προωθούν τα Ηνωμένα Έθνη, το Βατικανό, πολλοί Προτεστάντες και οι Ανατολικοί Ορθόδοξοι ηγέτες καταδικάζονται ξεκάθαρα από τη Βίβλο και δεν πρέπει να ενθαρρύνονται. Ο Ιησούς προειδοποίησε για εκείνους σου ισχυρίζονταν ότι ακολουθούσαν Αυτόν σου θα εξαποτούσε πολλούς. (Ματθαίος 24:4-5). Μεγάλος οικουμενισμός σχετίζεται με τον λευκό καβαλάρη της Αποκάλυψης 6:1-2 (που ΔΕΝ είναι ο Ιησούς) και την όρνη της Αποκάλυψης 17.

Όπως ο Ζαχαρίας, ο Απόστολος Παύλος δίδαξε επίσης ότι η αληθινή ενότητα της χριστιανικής δεν θα συνέβαινε παρά μόνο αφού εμστρέψει ο Ιησούς.

<sup>13</sup> Πρέπει να φτάσουμε όλοι στην ενότητα στην χριστιανική και στη γνώση του Υιού του Θεού και να σχηματίσουμε τον τέλειο Άνθρωπο, να ωριμάσουμε πλήρως με την πληρότητα του ίδιου του Χριστού. (Εφεσίους 4:13, ΝΓΒ)

Όσοι πιστεύουν ότι αυτή η ενότητα έρχεται πριν από την εμστροφή του Ιησού, κάνουν λάθος. Στην πραγματικότητα, όταν ο Ιησούς εμστρέψει, θα πρέπει να καταστρέψει την ενότητα των εθνών σου θα συσειρωθούν εναντίον Του.

<sup>14,15</sup> Τότε ο έβδομος άγγελος σάλασε και ακούστηκαν φωνές στον ουρανό σου φώναζαν. Η βασιλεία του κόσμου έγινε η βασιλεία του Κυρίου μας και του Χριστού του, και θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. <sup>16</sup> Οι εικοσιτέσσερις πρεσβύτεροι, ενθρονισμένοι ενώπιον του Θεού, προσκύνησαν και άγγιξαν το έδαφος με τα πόδια τους προσκυνώντας τον Θεό <sup>17</sup> με αυτά τα λόγια. Σε ευχαριστούμε, Παντοδύναμη Κύριε Θεέ. Αυτός σου είναι. Αυτός σου ήταν, γιατί αναλαμβάνοντας τη μεγάλη σας δύναμη και αρχίζοντας τη βασιλεία σας. <sup>18</sup> Τα έθνη ήταν σε σάλο και τώρα ήρθε η ώρα για την ανταπόδοση σου, και για τους νεκρούς να κριθούν, και για τους υπηρέτες σου τους προφήτες, για τους αγίους και για όσους φοβούνται το όνομά σου, μικροί και μεγάλοι, να αναμειφθούν. Έρθε η ώρα να καταστρέψουμε αυτούς σου καταστρέφουν τη γη. (Αποκάλυψη 11:15-18, NIVB)

<sup>19,6</sup> Και άκουσα αυτό σου φαινόταν να είναι οι φωνές ενός τεράστιου πλήθους, όπως ο ήχος του ωκεανού ή ο μεγάλος βρυχηθός της βροντής, σου ακαντούσε. Αλληλούια! Η βασιλεία του Κυρίου του Θεού μας του Παντοδύναμου έχει αρχίσει. . . . <sup>19</sup> Τότε είδα το θηρίο, με όλους τους βασιλιάδες της γης και τα στρατεύματά τους, συγκεντρωμένα για να πολεμήσουν τον Καβαλάρη και τον στρατό του. <sup>20</sup> Αλλά το θηρίο αιχμαλωτίστηκε, μαζί με τον ψευδοπροφήτη σου είχε κάνει θαύματα για λογαριασμό του θηρίου και με αυτούς είχε εξατήσει αυτούς σου είχαν δεχτεί να αρκάρουν με το σημάδι του θηρίου και εκείνους σου είχαν προσκυνήσει το άγαλμά του. Αυτοί οι δύο τετάχτηκαν ζωντανό στην ύρινη λίμνη του φλεγόμενου θείου. <sup>21</sup> Όλοι οι υβόλοι σκοτώθηκαν από το σαθί του Καβαλάρη, σου βγήκε από το στόμα του, και όλα τα σουλιά κορόιδεψαν τις σάρκες τους. . . . <sup>20,4</sup> Τότε είδα θρόνους, όπου κάθισαν, και σ' αυτούς δόθηκε η εξουσία να κρίνουν. Είδα τις ψυχές όλων αυτών σου είχαν αποκεφαλιστεί ειδικά έδωσαν μαρτυρία για τον Ιησού και ότι κήρυξαν τον λόγο του Θεού, και εκείνων σου αρνήθηκαν να προσκυνήσουν το θηρίο ή το άγαλμά του και δεν δέχονταν το σημά στο πόδι ή στα χέρια τους, ήρθαν στη ζωή και βασιλέψαν μαζί με τον Χριστό για χίλια χρόνια. (Αποκάλυψη 19,6, 19-21, 20,4, NIVB)

Παρατηρήστε ότι ο Ιησούς θα πρέπει να καταστρέψει τα στρατεύματα του κόσμου ενώπιον Του. Τότε θα βασιλέψει Αυτός και οι άγιοι. Τότε είναι σου θα υπάρξει η κατάλληλη ενότητα της έσσης, άστυχώς, πολλοί θα ακούσουν ψεύτικους λειτουργούς σου φαίνονται καλοί, αλλά δεν είναι, όπως προειδοποίησε ο Άστοςλος Παύλος (Β' Κορινθίους 11:14-15). Αν περισσότεροι κατανοούσαν αληθινά τη Βίβλο και το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, λιγότεροι θα πολεμούσαν εναντίον του Ιησού.

## 7. Του Θεού είναι Θεός Οριστός

Αν και στους ανθρώπους αρέσει να πιστεύουν ότι είμαστε τόσο έξυμνοι, υπάρχουν όρια στην κατανόησή μας, ωστόσο η κατανόηση του Θεού είναι άπειρη. (Ψαλμός 147:5).

Γι' αυτό θα χρειαστεί η παρέμβαση του Θεού για να διορθωθεί αυτός ο πλανήτης.

Ενώ πολλοί πιστεύουν στον Θεό, η συντριπτική μειονότητα των ανθρώπων είναι αρρόθυμοι να ζήσουν όπως Αυτός πραγματικά κατευθύνει. Προσέξτε τα εξής:

<sup>5</sup> Σου έδειξε, άνθρωπε, τι είναι καλό. Και τι ζητάει ο Κύριος από σένα παρά να κάνεις δίκαια, να αγαπάς το έλεος, και να περιπατάς ταπεινά με τον Θεό σου. (Μιχαίας 6:8)

Το να περιπατάς ταπεινά με τον Θεό δεν είναι κάτι που η ανθρωπότητα ήταν πραγματικά πρόθυμη να κάνει. Από την εσχάτη του Αδάμ και της Εύας (Γένεση 3:1-6), οι άνθρωποι επέλεξαν να βασίζονται στον εαυτό τους και τις προτεραιότητές τους, άνω από τις προτεραιότητες του Θεού, παρά τις εντολές Του (Έξοδος 20:3-17).

Το Βιβλίο των Παροιμίων διδάσκει:

<sup>5</sup> Να εμπιστευέσαι στον Κύριο με όλη σου την καρδιά, και να μη βασίζεσαι στη δική σου κατανόηση. <sup>6</sup> Σε όλες τις οδούς σου να τον αναγνωρίσεις. Και θα κατευθύνει τα βήματά σου. <sup>7</sup> Μην είσαι σοφός στα βήματά σου. Φοβήσου τον Κύριο και φύγε από το κακό. (Παροιμίες 3:5-7)

Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα εμπιστευονται αληθινά στον Θεό με όλη τους την καρδιά ούτε θα περιμένουν από Αυτόν να κατευθύνει τα βήματά τους. Πολλοί λένε ότι θα κάνουν ό,τι θέλει ο Θεός, αλλά δεν το κάνουν. Η ανθρωπότητα έχει εξαπτηθεί από τον Σατανά (Αποκάλυψη 12:9) και έχει πέσει για τις εθιμίες του κόσμου και την υμνηφάνεια της ζωής. (Ιωάννη 2:16).

Ως εκ τούτου, πολλοί έχουν καταλήξει στις δικές τους θρησκευτικές παραδόσεις και κοσμικές κυβερνήσεις, ειδικά πιστεύουν ότι ξέρουν καλύτερα. Ωστόσο, δεν το κάνουν (βλ. Ιερεμίας 10:23) ούτε θα μετανοήσουν πραγματικά.

Γι' αυτό η ανθρωπότητα χρειάζεται τη Βασιλεία του Θεού (βλ. Ματθαίος 24:21-22).

**Σκεφτείτε τους Μακαρισμούς**



Μία από τις πιο γνωστές σειρές δηλώσεων που έδωσε ο Ιησούς ήταν οι μακαρισμοί. Αυτός έδωσε στην Ομιλία Του στο Όρος των Ελαιών.

Προσέξτε μερικά από αυτά που είπα:

<sup>3</sup> Μακάριοι οι πτωχοί στο πνεύμα, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. <sup>4</sup> Μακάριοι όσοι κενθούν, γιατί αυτοί θα κληρονομηθούν. <sup>5</sup> Μακάριοι οι κλάψοντες, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. <sup>6</sup> Μακάριοι όσοι κλαίουν και διψούν για δικαιοσύνη, γιατί θα χορτάσουν. <sup>7</sup> Μακάριοι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. <sup>8</sup> Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. <sup>9</sup> Μακάριοι οι ειρηνόμοιοι, γιατί αυτοί θα ονομαστούν γιοι του Θεού. <sup>10</sup> Μακάριοι εκείνοι που διώκονται για χάρη της δικαιοσύνης, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. (Ματθαίος 5:3-10)

Είναι στη Βασιλεία του Θεού (βλ. Μάρκος 4:30-31), που συχνά αναφέρεται ως η Βασιλεία των ουρανών από τον Ματθαίο (βλ. Ματθαίος 13:31), όπου αυτές οι ευλογημένες υποσχέσεις θα εκπληρωθούν. Είναι στη Βασιλεία του Θεού που θα εκπληρωθεί η υπόσχεση για τους κληρονόμους να κληρονομήσουν τη γη και οι αγνοί να δουν τον Θεό. Ανυπομονείτε για τα καλά νέα για τις ευλογίες στη Βασιλεία του Θεού!

### **Οι Δρόμοι του Θεού είναι Σωστοί**

Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη (1 Ιωάννη 4:8, 16) και ο Θεός ΔΕΝ είναι εγωιστής. Οι νόμοι του Θεού δείχνουν αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον μας (Μάρκος 12:29-31. Ιάκωβος 2:8-11). Οι δρόμοι του κόσμου είναι εγωιστικοί και καταλήγουν σε θάνατο (Ρωμ. 8:6).

Προσέξτε ότι η Βίβλος δείχνει ότι οι πραγματικοί Χριστιανοί τηρούν τις εντολές:

<sup>1</sup> Ομοιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, γεννιέται από τον Θεό, και όμως αγάπη τον απορρίπτει, αγάπη και αυτόν που γεννήθηκε από αυτόν. <sup>2</sup> Από αυτό γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού, όταν αγαπάμε τον Θεό και τηρούμε τις εντολές Του. <sup>3</sup> Αλλά αυτή είναι η αγάπη του Θεού, να τηρούμε τις εντολές Του. Και τις εντολές Του

είναι εμφαντικές. (1 Ιωάννη 5:1-3)

Όλες οι εντολές του Θεού είναι δικαιοσύνη (Ψαλμός 119:172). Οι δρόμοι του είναι αγνοί (Α Τίτου 1:15). Δυστυχώς, πολλοί έχουν αποδεχτεί διάφορες μορφές ανομίας και δεν συνειδητοποιούν ότι ο Ιησούς ΔΕΝ ήρθε για να καταστρέψει το νόμο ή τους προφήτες, αλλά για να τους εκπληρώσει (Ματθαίος 5:17), εξηγώντας το πραγματικό

τους νόμους και εκτείνουντάς τους πέρα από αυτό που πολλοί σκέψη (π.χ. Ματθαίος 5:21-28). Ο Ιησούς διδάξε ότι ο νόμος τους κάνει και τους διδάσκει. Θα ονομαστεί μεγάλος στη βασιλεία των ουρανών (Ματθαίος 5:19) (Οι όροι «Βασιλεία του Θεού» και «βασιλεία των ουρανών» είναι εναλλάξιμοι).

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή (Ιακώβου 2:17). Πολλοί ισχυρίζονται ότι ακολουθούν τον Ιησού, αλλά δεν θα πιστέψουν αληθινά τις διδασκαλίες Του (Ματθαίος 7:21-23) και δεν θα Τον μνηθούν όπως θα έπρεπε (πρβλ. Α΄ Κορινθίους 14:1). Η αμαρτία είναι η παράβαση του νόμου (Γιωάννη 3:4, ΚΚΓ) και όλοι έχουν αμαρτήσει (Ρωμαίους 3:23). Ωστόσο, η Βίβλος δείχνει ότι το έλεος θα θριαμβεύσει επί της κρίσης (Ιακώβου 2:13) καθώς ο Θεός έχει πραγματικά ένα σχέδιο για όλους (βλ. Λουκάς 3:6).

Οι άνθρωποι λύσεις, εκτός από τους τρόπους του Θεού, δεν θα λειτουργήσουν. Στη χιλιετή βασιλεία, ο Ιησούς θα κυβερνήσει με μια σιδερένια ράβδο (Αποκάλυψη 19:15), και το καλό θα επικρατήσει καθώς οι άνθρωποι θα ζουν με τον τρόπο του Θεού. **ΟΛΑ τα προβλήματα του κόσμου υπάρχουν επειδή οι κοινωνίες αυτού του κόσμου αρνούνται να υποκούσουν στον Θεό και στο νόμο Του**. Η ιστορία δείχνει ότι η ανθρωπότητα δεν είναι ικανή να λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας.

<sup>6</sup> Διότι η σαρκική σκέψη είναι θάνατος, αλλά η πνευματική σκέψη είναι ζωή και ειρήνη. <sup>7</sup> Επειδή ο σαρκικός νους είναι εχθρότητα εναντίον του Θεού, γιατί δεν υπόκειται στο νόμο του Θεού, ούτε μπορεί πράγματι να είναι. <sup>8</sup> Επομένως, αυτοί που είναι κατά τη σάρκα δεν μπορούν να ευαρεστήσουν τον Θεό. (Ρωμαίους 8:6-8)

Οι Χριστιανοί πρέπει να εκκενρωθούν στα πνευματικά, και τους χορηγείται το Πνεύμα του Θεού να το κάνει σε αυτήν την εσχάτη (Ρωμαίους 8:9), παρά τις προσωπικές μας αδυναμίες.

<sup>26</sup> Διότι βλέπετε την κλήση σας, αδελφοί, ότι δεν καλούνται πολλοί κατά σάρκα σοφοί, ούτε πολλοί ισχυροί, ούτε πολλοί ευγενείς. <sup>27</sup> Αλλά ο Θεός επέλεξε τα ανόητα πράγματα του κόσμου για να ντρομάσει τους σοφούς, και ο Θεός διάλεξε τα αδύναμα πράγματα του κόσμου για να ντρομάσει τα δυνατά. <sup>28</sup> και τα αβύσσια του κόσμου και τα περιφρονημένα επέλεξε ο Θεός, και όσα δεν είναι, για να αφανίσει τα πράγματα. <sup>29</sup> για να μη δοξαστεί καμία σάρκα μπροστά του. <sup>30</sup> Αλλά από αυτόν είστε εν Χριστώ Ιησού, που έγινε για μας σοφία από τον Θεό - και δικαιοσύνη και αγιασμός και λύτρωση - <sup>31</sup> ότι, όπως είναι γραμμένο: «Αυτός που δοξάζεται, ας δοξάζεται στον Κύριο». (1 Κορινθίους 1:26-31)

Οι Χριστιανοί πρέπει να δοξάζονται στο σχέδιο του Θεού. (Περ. ατά. με πίστη τώρα (2 Κορινθίους 5:7), κοιτάζοντας ψηλά (Κολοσσαείς 3:2) με πίστη (Εβραίους 11:6). Θα είμαστε ευλογημένοι του ηρώου τις εντολές του Θεού (Αποκάλυψη 22:14).

### Γιατί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού,

Οι Προτεστάντες τείνουν να αισθάνονται ότι από τη στιγμή που έχουν αποδεχτεί τον Ιησού ως σωτήρα, ότι έχουν αναζητήσει τη Βασιλεία του Θεού. Οι Καθολικοί πιστεύουν ότι όσοι βαπτίστηκαν, ακόμη και ως βρέφη, έχουν εισέλθει στην εκκλησία τους ως το βασίλειο. Οι Καθολικοί και οι Ανατολικοί Ορθόδοξοι τείνουν να πιστεύουν ότι μέσω των μυστηρίων κ.λπ., αναζητούν τη βασιλεία του Θεού. Ενώ οι Χριστιανοί πρόκειται να βαπτιστούν, οι Ελληνορωμαίικοι προτεστάντες τείνουν να κοιτάζουν προς τον κόσμο για να λύσουν τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Τείνουν να έχουν γήινη εστίαση (βλ. Ρωμαίους 8:6-8).

Η αναζήτηση πρώτα της Βασιλείας του Θεού (Ματθαίος 6:33) πρέπει να είναι ένας διαβίος στόχος για τους Χριστιανούς. Ένας στόχος, όχι να κοιτάξουμε στον κόσμο για λύσεις, αλλά στον Θεό και τους τρόπους Του. Τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού αλλάζουν τη ζωή μας.

Η Βίβλος λέει ότι οι Χριστιανοί θα κυβερνούν μαζί με τον Ιησού, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι οι πραγματικοί Χριστιανοί θα κυβερνούν πραγματικά τις πόλεις. Ο Ιησούς δίδαξε:

<sup>12</sup> -Κάποιος ευγενής πήγε σε μια μακρινή χώρα για να λάβει για τον εαυτό του ένα βασίλειο και να επιστρέψει. <sup>13</sup> Κάλεσε, λοιπόν, δέκα από τους υπηρέτες του, τους παρέδωσε δέκα μίνα και τους είπε: -Κάντε δουλειές, μέχρι να έρθω-. <sup>14</sup> Αλλά οι πωλίτες του τον μισούσαν, και έστειλαν αντιπροσωπεία πίσω του, λέγοντας: Δεν θα έχουμε αυτόν τον άνθρωπο να βασιλεύει πάνω μας.

<sup>15</sup> -Και έτσι έγινε που όταν επέστρεψε, έχοντας λάβει το

το βασίλειο, τότε διέταξε αυτούς τους υπηρέτες, στους οποίους είχε δώσει τα χρήματα, να κληθούν κοντά του, για να μάθει πόσα είχε κερδίσει ο καθένας από το εμπόριο. <sup>16</sup> Τότε ήρθε ο πρώτος, λέγοντας: -Κύριε, η μίνα σου κέρδισε δέκα μίνα-. <sup>17</sup> Και εκείνος του είπε: -Μπράβο, καλό δούλε, επειδή ήσουν πιστός σε πολύ λίγο, να έχεις εξουσία σε δέκα πόλεις-. <sup>18</sup> Και ήρθε ο δεύτερος, λέγοντας: -Άσκαλε, η μίνα σου κέρδισε έντε μίνες-. <sup>19</sup> Ομοίως, του είπε: -Να είσαι κι εσύ πάνω από έντε πόλεις-. (Λουκάς 19: 12-19)

Να είσαι πιστός στα λίγα που έχεις τώρα. Οι Χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να κυριαρχούν σε πραγματικές δόλεις, σε ένα πραγματικό βασίλειο. Ο Ιησούς είχε ελπίση. Η ανταμοιβή που είναι μαζί μου, να δίνω στον καθένα σύμφωνα με το έργο του. (Αποκάλυψη 2:12). Ο Θεός έχει ένα σχέδιο (Ψάλμ 14:15) και ένα μέρος (Ιωάννης 14:2) για εκείνους που θα ανταποκριθούν αληθινά σε Αυτόν (Ιωάννης 6:44, Αποκάλυψη 17:14). Η Βασιλεία του Θεού είναι αληθινή και μπορείτε να γίνετε μέρος της!

Στις αρχές του 2016, το περιοδικό *Science* είχε ένα άρθρο με τίτλο «Η δύναμη των κληθουσών» που έδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και το *επιχειρηματικό* θα μπορούσαν να λύσουν τα «κακά προβλήματα» που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ωστόσο, το άρθρο απέτυχε να καταλάβει τι είναι η κακία, πόσο μάλλον πώς να το λύσει.

Η συνεργασία, εκτός από το να ακολουθεί τις αληθινές οδούς του Θεού, είναι τόσο καταδικασμένη να αποτύχει τον 21ο αιώνα όσο και μετά τον Μεγάλο Κατακλυσμό όταν η ανθρωπότητα συνεργάστηκε για να χτίσει τον αποτυχημένο Πύργο της Βαβέλ (Γένεση 11:1-9).

Τα προβλήματα στον κόσμο, σε μέρη όπως η Μέση Ανατολή (αλλά τα αναμενόμενα χρονικά κέρδη, π.χ. Δανιήλ 9:27α, 1 Θεσσαλονικείς 5:3), δεν θα λυθούν από τους ανθρώπους -χρησιμοποιήστε την ειρήνη της Βασιλείας του Θεού (Ρωμαίους 14:17).

Τα προβλήματα της διεθνούς τρομοκρατίας, αλλά τα αναμενόμενα κέρδη, δεν θα λυθούν (βλ. Ιεζεκιήλ 21:12) από τους εξαατημένους στα Ηνωμένα Έθνη (βλ. Αποκάλυψη 12:9) -χρησιμοποιήστε τη χαρά και την αληγορία της Βασιλείας του Θεού.

Τα προβλήματα του περιβάλλοντος ΔΕΝ θα λυθούν με διεθνή συνεργασία, καθώς τα έθνη του κόσμου θα βοηθήσουν στην καταστροφή της γης (Αποκάλυψη 11:18), αλλά θα λυθούν από τη Βασιλεία του Θεού.

Θέματα σεξουαλικής ανηθικότητας, αμβλώσεων και πώλησης μελών του ανθρώπινου σώματος δεν θα λυθούν από τις ΗΠΑ (βλ. Αποκάλυψη 18:13), αλλά από τη Βασιλεία του Θεού.

Το τεράστιο χρέος που έχουν οι ΗΠΑ, το ΗΒ και πολλά άλλα έθνη δεν θα λυθεί μέσω διεθνούς διαμεσολάβησης, αλλά τελικά (μετά την καταστροφή κατά Αββακούμ 2:6-8) από το Βασίλειο του Θεού.

Η άγνοια και η κακή εκπαίδευση δεν θα λυθούν από τα Ηνωμένα Έθνη -χρησιμοποιήστε τη Βασιλεία του Θεού. Οι θρησκευτικές διαμάχες δεν θα λυθούν πραγματικά με κανένα οικονομικό-διαθρησκευτικό κίνημα που θα συμφωνήσει στη σωτηρία εκτός από τον αληθινό Ιησού της Βίβλου. Η αμαρτία είναι ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ στον κόσμο και γι' αυτό

χρειαζόμαστε τη θυσία του Ιησού και την ελστροφή Του στη Βασιλεία του Θεού. Η σύγχρονη ιατρική ελστήη δεν έχει όλες τις αλσντήσεις για την ανθρωήνη υγεία - χρειαζόμαστε τη Βασιλεία του Θεού.

Τα ηροβλήατα ηείνας δεν θα λυθούν αό γενετικά τροηοηένους οργανισμούς ηου θέτουν ήρη του κόσου σε κίνδυνο ηείνας λόγω ηθανών αητυχιών των καλλιεργειών - χρειαζόμαστε τη Βασιλεία του Θεού.

Η τεράστια φτώχεια σε ήρη της Αφρικής, της Ασίας και αλλού, ενώ εηωφελείται για ένα διάστημα αό τη ηΒαβυλώνα- του τέλους (ηβλ. Αηοκάλυψη 18:1-19), δεν θα λύσει το ηρόβληα της φτώχειας ηχρειαζόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Η ιδέα ότι, εκτός αό τον Ιησού, η ανθρωήτητα ηορεί να φέρει ουτοήα σε αυτήν την ηαρούσα κακή εηοχή- είναι ένα ηεύτικο ευαγγέλιο (Γαλάτες 1:3-10).

Η ηιλιετής φάση της Βασιλείας του Θεού είναι ένα κυριολεκτικό βασίλειο ηου θα εδραιωθεί στη ηη. Θα βασιζεται στους στοργικούς νόηους του Θεού και σε έναν στοργικό Θεό ως ηγήτη. Οι άηιοι θα βασιέηουν ηαζί ηε τον Χριστό για χίλια χρόνια (Αηοκάλυψη 5:10, 20:4-6). Αυτό το βασίλειο θα ηεριλαμβάνει αυτούς ηου είναι ηραγατικά στην Εκκλησία του Θεού, αλλά καήα ηραφή δεν αναφέρει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι στην ηραγατικότητα η Εκκλησία (καηολική ή άλλη). Η Εκκλησία της Ρώηης αντιτάχθηκε στη διδασκαλία της ηιλιετίας και αργότερα θα αντιταχθεί ηιο δυναμικά στο ευαγγελικό ηήνηα της Βίβλου καθώς ηηησιάζουμε στο τέλος. Αυτό ηθανότατα θα λάβει σηηαντική κάλυψη αό τα ηέσα ενεηέρωσης ηου ηορεί να συηβάλει στην εκήληρωση του εδαφίου Μαηθαίος 24:14.

Στην τελική της φάση, η Βασιλεία του Θεού θα ηεριλαμβάνει τη ηέα Ιερουσαλήη, ηου κατεβαίνει αό τον ουρανό αό τον Θεό- (Αηοκάλυψη 21:2) και η αύηηή της δεν θα έχει τέλος. Δεν θα υήρχει ηα αδικία, λύηη και θάνατος.

Το κήρυα και η κατανόηση του ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού είναι ένα σηηαντικό θέηα της Βίβλου. Οι συηγραφείς της Παλαιάς ηιαθήκης δίδαξαν ηι αυτό. Ο Ιησούς, ο Παύλος και ο Ιωάννης δίδαξαν σηητικά. Το ηαλιώτερο ηχριστιανικό- κήρυα ηου εηβίωσε εκτός της Καινής ηιαθήκης το δίδαξε. Οι ηριστιανοί ηηέτες των αρχών του δεύτερου αιώνα, όηως ο Πολύκαρος και ο Μελίτων, δίδαξαν ηι αυτό. Εηείς στη Συνεηιζόηηη Εκκλησία του Θεού το διδάσκουμε σηηερα. Οηηηθείτε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι το ηρώτο θέηα για το οηοίο η Βίβλος δείηει ότι ο Ιησούς κήρυξε (Μάρκος 1:13, 'Ηταν εήσης αυτό για το οηοίο κήρυξε ηετά την ανάσταση (Πράηεις 1:3)- και είναι κάηι ηου ηρέηει ηρώτα να εηδιώηουν οι Χριστιανοί (Μαηθαίος 6:33).

Το ευαγγέλιο δεν αφορά ηόνο τη ζώη και τον θάνατο του Ιησού. Η έηραση του ευαγγελίου ηου δίδαξαν ο Ιησούς και οι ακόλουθοί Του ήταν η εηερχόηηη Βασιλεία του Θεού. Το ευαγγέλιο της βασιλείας ηεριλαμβάνει τη σωτηρία ηέσω του Χριστού, αλλά

μεριλαμβάνει επίσης τη διδασκαλία του τέλους των ανθρωπίνων κυβερνήσεων (Αποκάλυψη 11:15).

Θυμηθείτε, ο Ιησούς δίδαξε ότι το τέλος δεν θα ερχόταν παρά μόνο αφού το ευαγγέλιο της βασιλείας κηρύχθηκε στον κόσμο ως μάρτυρας σε όλα τα έθνη (Ματθαίος 24:14). Και αυτό το κήρυγμα γίνεται τώρα.

Τα καλά νέα είναι ότι η **Βασιλεία του Θεού είναι η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα**. Ωστόσο, οι περισσότεροι ΔΕΝ θέλουν να το υποστηρίξουν, ούτε να το ακούσουν, ούτε θέλουν να πιστέψουν την αλήθεια του. Η Βασιλεία του Θεού είναι αιώνια (Ματθαίος 6:13), ενώ ο κόσμος αυτός αρέχεται. (Α Κορινθίους 7:31).

Η κήρυξη του αληθινού ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού είναι κάτι για το οποίο είμαστε σοβαροί εγείς στη *Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού*. Προσπαθούμε να διδάξουμε όλα τα πράγματα που διδάσκει η Βίβλος (Ματθαίος 28:19-20), συμπεριλαμβανομένης της Βασιλείας του Θεού (Ματθαίος 24:14). Ενώ περιμένουμε εκείνη τη βασιλεία, χρειάζεται να μάθουμε και να ακολουθήσουμε τις οδούς του Θεού και να μαρτυρήσουμε άλλους που θέλουν να πιστέψουν την αλήθεια.

Δεν πρέπει να υποστηρίξετε τη διακήρυξη του ευαγγελίου της ερχόμενης Βασιλείας του Θεού. Θα πιστέψετε το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού.

## Φύσης, *με τον*το να είναι ο ίδιος

Το γραφείο των ΗΠΑ Φύσης, *με τον*το να είναι ο ίδιος βρίσκεται στο: 1036 Γου. Γκραντ Άβενιου. Γκρόβερ Μ.α.τς. Καλιφόρνια. 93433 ΗΠΑ.: ιστοσελίδα [www.cocg.org](http://www.cocg.org).

### Φύσης, *με τον*το να είναι ο ίδιος (CCOG) Ιστοσελίδες

**CCOG.ASIA** Αυτός ο ιστότοπος εστιάζει στην Ασία.

**CCOG.IN** Αυτός ο χώρος α.ευθύνεται σε εκείνους της ινδικής κληρονομιάς.

**CCOG.EU** Αυτός ο ιστότοπος α.ευθύνεται στην Ευρώπη.

**CCOG.NZ** Αυτός ο ιστότοπος στοχεύει στη Νέα Ζηλανδία και σε άλλους, *με* βρετανική καταγωγή.

**CCOG.ORG** Αυτή είναι η κύρια ιστοσελίδα του Φύσης, *με τον*το να είναι ο ίδιος.

Εξυπηρετεί ανθρώπους σε όλες τις ηπείρους. Περιέχει άρθρα, συνδέσμους και βίντεο.

**CCOGCANADA.CA** Αυτός ο ιστότοπος α.ευθύνεται σε όσους βρίσκονται στον Καναδά.

**CCOGAfrica.ORG** Αυτός ο ιστότοπος α.ευθύνεται σε όσους βρίσκονται στην Αφρική.

**CDLIDD.ES** La Continuación de la Iglesia de Dios. Αυτός είναι ο ιστότοπος της ισπανικής γλώσσας για το Φύσης, *με τον*το να είναι ο ίδιος.

**PNIND.PH** Patuloy na Iglesia ng Diyos. Αυτή είναι η ιστοσελίδα των Φιλιππίνων του Φύσης, *με τον*το να είναι ο ίδιος. Έχει πληροφορίες στα Αγγλικά και τα Ταγκαλόγκ.

### Ιστοσελίδες ειδήσεων και Ιστορίας

**COGWRITER.COM** Αυτός ο ιστότοπος είναι ένα σημαντικό εργαλείο διακήρυξης και έχει ειδήσεις, δόγματα, ιστορικά άρθρα, βίντεο και προφητικές ενημερώσεις.

**CHURCHHISTORYBOOK.COM** Αυτός είναι ένας εύκολος στην α.ο.η.ν.ό.νευση ιστοτόπος, *με* άρθρα και πληροφορίες για την ιστορία της εκκλησίας.

**BIBLENEWSPROPHECY.NET** Αυτός είναι ένας διαδικτυακός ραδιοφωνικός ιστότοπος, *ου* καλύπτει ειδήσεις και βιβλικά θέματα.

### Κανάλια βίντεο YouTube και BitChute για κηρύγματα και κηρύγματα

**BibleNewsProphecy** Κανάλι. CCOG sermonette βίντεο.

**CCOGAfrica** Κανάλι. CCOG ηγνύματα σε αφρικανικές γλώσσες.

**CCOG Animations** Κανάλι να διδάξουν πτυχές των χριστιανικών μεθόδων.

**CCOGSermones** Κανάλι έχει ηγνύματα στην ισπανική γλώσσα.

**ContinuingCOG** Κανάλι. CCOG βίντεο κηρύγματα.

Η φωτογραφία δείχνει αρακάτω, *μερικά* από τα λίγα ενα.ο.είναντα τούβλα (συν, *μερικά* *ου* προστέθηκαν αργότερα) ενός κτηρίου στην Ιερουσαλήμ, *ου* *μερικές* φορές είναι γνωστό ως Cenacle. αλλά *μεριγράφεται* καλύτερα ως η Εκκλησία του Θεού στον Λυτικό Λόφο της Ιερουσαλήμ (στο σήμερα ονομάζεται Όρος Σιών).



Αυτό πιστεύεται ότι ήταν ο τόπος ίσως του «αλιότερου» «ραγ»/ατικού χριστιανικού εκκλησιαστικού κτιρίου. Ένα κτίριο στο οποίο θα είχε κηρυχθεί το «εὐαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού» του Ιησού. Αυτό ήταν ένα κτίριο στην Ιερουσαλήμ που δίδαξε Θεού, «ε» την έννοια που σήμερα κατανοούμε.

*Γι' αυτό ευχαριστούμε και τον Θεό ακατάπαυστα, γιατί... Εσείς, αδελφοί, γίνετε ομαδοί των εκκλησιών του Θεού που στην Ιουδαία είναι εν Χριστώ Ιησού. (Θεσσαλονικείς 2:13-14)*

*Αγωνιστείτε ένθερμα για την πίστη που παραδόθηκε, μα για πάντα στους αγίους. Πούδα 2)*

*Αυτός (ο Ιησούς) τους είξε. Πρέπει να κηρύξω τη βασιλεία του Θεού και στις άλλες πόλεις, επειδή γι' αυτό το σκοπό έχω σταλεί». (Λουκάς 4:43)*

*Αλλά ζητήστε τη βασιλεία του Θεού, και όλα αυτά τα πράγματα ή/θα προστεθούν σε σας. Μη φοβάσαι, μικρό κρίνιο, γιατί είναι χαρά του Πατέρα σου να σου δώσει τη βασιλεία. (Λουκάς 12:31-32)*

*Και αυτό το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο ως μαρτυρία σε όλα τα έθνη, και τότε θα έρθει το τέλος. (Ματθαίος 24:14)*